

En kvartett deltagare i souvenir- och hobbyutställningen fick priser. De är fr v S. O. Haeggman, Nordmaling, Hilmer Lindström, Mullsjö, Georg Hörnlund, Nordmaling och Gust. Zakrisson, Nordmaling.

Stor souvenirtävling i Nordmaling avgjord

Vid Nordmalings hembygdsförenings årsmöte på onsdagskvällen diskuterades fråga om att ge ut en årsbok *devis* som komplement till Hembygdsboken. Intresset för en sådan skrift är påtagligt stort och årsmötet beslöt uppdraga åt yrkesvalslärare K. G. Wilhelmsson att utreda frågan och framlägga förslag till hembygdsförenings styrelse. Priser utdelades också till deltagare i den souvenir- och hobbyutställning, som pågått en tid.

Årsmötesförhandlingarna inleddes med att hembygdsförenings ordförande, kontraktsprosten Johan Hedquist, höll presentation över bortgångne styrelseledamoten förre folkskolläraren Ruben Adell. I sitt tal minde prosten Hedquist om det stora intresse som Adell visade hembygdsarbetet under sin livsgärning. Hans minne hedrades med en tyst minut.

Till ny ledamot i styrelsen efter Adell valdes vävlärarinnan fröken Anna-Greta Helligren.

Midsommarfirandet i hembygdsförenings regi har blivit tradition och ordföranden i kommittén, yrkesvalslärare K. G. Wilhelmsson, lämnade rapport om det förberedande arbetet inför årets midsommarafton. Man räknar med att få fram ett hembygdsbrudpar, i föl sprack man på den uppgiften, och bland de medverkande kan i år nämnas det sjungande paret Eva och Jens Åberg från Umeå. I övrigt blir arrangemangen med lekar, slätkäppsdragnin etc ungefär i samma stil som de senaste åren.

UTSTÄLLNING

Omedelbart efter årsmötesförhandlingarna avslutades den sedan någon tid pågående souvenir- och hobbyutställningen. En utställning som lockat ett stort antal utställare med bortåt 200 alster. Föreningens sekreterare, redaktör Herbert Bylund, presenterade utställningen och redogjorde även för juryns arbetet. Därefter vidtogs prisutdelning.

Segrare i souvenirtävlingen blev kyrkvärden Georg Hörnlund, Nordmaling, för sin framställning av klockstapeln i miniatyr. Andra pris erövrades av guldsmed Sven-

Olav Haeggman, Nordmaling. Han har med framgång tillverkat ett flertal smycken med stenar av slipad slag från hyttan i Olofsfors. Flera andra fick hedersomnämning, bland dem fru Karin Engman, Nordmaling, J. Näsholm, Brattfors, och S. Jonsson, Lögdeå, för mycket fina souveniralster.

I hobbytävlingen utgick Hilmer Lindström, Mullsjö, som segrare för sin grupp av skålar och ljusstakar utförda i hoplånmat enträ. Andra priset gick till förre överlotsen Gustav Zakrisson,

som i trä skurit ut en kättling av Olofsfors typ och likaledes ett arkarare i trä. Även här blev det hedersomnämning bl a till distriktsveterinär Rolf Dalén (hemmagjord brudkrona i silver), Helge Nilsson, Rundvik (fullriggare), Manfred Johansson, Agnäs (gungstol), Bertil Sjöberg, Ava, och Hjalmar Elfving, Olofsfors (träskålar) samt Olga Strömdahl, Långed, för bordsstandar med Nordmalings sockenvapen vävt i HV-teknik och hellänneservetter i dräll, 10 skaft.

Juryen lät förstå, att utställningen hade mycket hög standard och att bedömningsarbetet varit ytterst komplicerat. Pristagarna fick var sitt exemplar av Hembygdsboken.

Ytterligare två böcker delades ut till två av deltagarna i omröstningen på bästa souvenir och bästa hobbyarbete. Där gick den ena hoken till Umeå och Hans Hansson och den andra till Rundvik och Helge Nilsson. *VF 21/5 1966*

21/5 1966



Holmfrid Nordström diskuterar mjölkproduktionens framtid med fru Mary Nordell, Ledusjö, Emil Nyberg, Gräsmyr, Lennart Jacobsson, Levar, och Martin Jonasson, Hörsjö.

NORDMALING:

En mejeristämman i lugnets tecken

Det torde vara länge sedan det var en så lugn mejeristämman i Nordmaling som på måndagen då Västerbottens södra mejeriförening inledde sin serie av distriktstämman. Men så kunde föreningens ordförande Holmfrid Nordström och disponent Fritz Nilsson lämna redogörelse för ett synnerligen gott år — det bästa i föreningens historia. Trots ett jämförelsevis högt producentpris, 64 öre per kg i medeltal, kommer föreningen att utbetala 4 öre per kg i efterlikvid och kan dessutom avsätta 140 000 kronor till reservfonden.

I mjölklikvider har utbetalats drygt 45 miljoner kronor eller 4,2 miljoner kronor mera än föregående år. Trots att 236 medlemmar slutat har leveranserna ökat med två procent eller till 66,5 miljoner kg. Detta genom att medelleveranserna ökat med drygt ett tusen kg eller till 14 804 per leverantör.

Efter att nordmalingsdistriktets ledamot i mejeristyrelsen, hemmansägare Lennart Jacobsson, Levar, hälsat välkommen och man valt Emil Nyberg, Gräsmyr, till ordförande för dagens förhandlingar, kommenterade Holmfrid på sitt sedvanligt lugna och övertygande sätt verksamheten. Han konstaterade, som nämnts, att mejeriförening haft ett ganska gott år — det bästa vi haft — men samtidigt att det var lite "ogräddigt" på grund av ovisst framtid. Han förutspådde t ex att innevarande år knappast skulle bli lika gott som 1965.

Försäljningen av K-mjölk fortsätter glädjande nog att stiga. Än mera stiger procentuellt försäljningen av skum- och kärnmjölk. Mjölkgävtan uppvärderas menade N Holmfrid på bekostnad av mjölkfettet men underligt nog ökar försäljningen av gräddet stort. Det syns som om svenska folket tar igen i gräddet vad undgår genom att dricka helmjölk.

BRA RESULTAT

Nämndeman Oscar Persson, Baggård, konstaterade att det framlagda resultatet var överraskande bra och märkligt så tillvida att trots att så många klagat över jordbrukets dåliga lönsamhet ökar mjölkproduktionen.

Han var dock inte så glad över mejerioorganisationernas planeringsutrednings förslag om att det i framtiden bör räkna med fem regioner för hela landet. För vi så stora områden kommer den enskilde medlemmen lätt i kläm, ansåg herr Persson, som i stället pläderade för en fusion mellan olika branschorganisationer.

Det trodde nu inte disponent Nilsson skulle vara lyckligt. Går vi i fusion med t ex slakten får vi inte möjlighet att koncentrera produktionen till stora enheter. Det är mycket troligt, ansåg han, att vi inom en kort tidsperiod endast kommer att ha tre

stora mejerier i drift i kustbygden. Ett för tappning av K-mjölk i vardera Umeå och Skellefteå och därtill ett produktmejeri i mellanbygden. Möjligen kan det däremellan bli fråga om "skumstationer".

HUR LANGE BLIR LEVAR KVAR?

Albin Olofsson, Angersjö, frågade hur länge Levar mejeri kommer att bli kvar

— Vi håller på att undersöka hur vi skall kunna hålla K-mjölkförsäljningen från Umeå. Skall vi bygga om Röbäck eller bygga nytt. Själv lutar jag nog åt den uppfattningen att vi genom en begränsad ombyggnad skall kunna klara tappningen av K-mjölk på Röbäck en avsevärd tid framåt. Konsten är ju, sa Holmfrid Nordström, att inte investera en massa pengar som inte kommer jordbruket tillgodo. Huruvida denna ombyggnad kommer att inverka på levarmejeriets framtid är ovisst. Eett är dock säkert, vi har mjölk på närmare håll.

INGEN SÖNDAGSKÖRNING

Låt oss ha kvar söndagskörningen längre tid på sensommaren, uppmanade hemmansägare Sigfrid Johansson, Ledusjö.

Nu lär det bli dåligt med det. Transportchef Arvid Svensson upplyste om att det är diskutabelt om det blir någon körning på söndagar överhuvudtaget. Akarna vägrar. Dessutom blir det mycket dyrt.

Hur går det om RLF vill att vi skall strejka. Följer mejeriet med, frågade Valdemar Edström, Lögdeå.

Nej, ansåg Holmfrid Nordström, men lämnar inte bönderna någon mjölk till oss har vi ingenting att sälja och då blir det ju samma sak.

OMBUDSVAL

Nordmalings-distriktet hade i år som föregående år rätt att utse 11 ombud och det blev Sixten Johansson, Gräsmyr, Helge Eriksson, Häknäs, Artur Åström, Baggård, Börje Jakobsson, Hörsjö, Kondrad Johansson, Nordsjö, Ernst Dahlgren, Brattfors, Sixten Sjölund, Ava, Rickard Eriksson, Länged, Bernt Holmlund, Lögdeå, Karl Hansson, Sumnansjö, och Albin Olofsson, Angersjö.

Anders

E4 vid Levar dränkt av vatten

Nordmaling (VK) Närmare 100 meter av E 4 vid Norrsjön, strax norr om Levar, Svämmade på tisdagskvällen över och vägbanan förvandlades till en rätt strid flod. Nu var det inte så djupt — kanske 20—30 cm där det var som djupast — men det forsade rätt kraftigt om de bilar som passerade. Några som körde fort fick vatten i det elektriska systemet och blev stående ute i vattnet och fick hjälpas upp på det torra av andra bilister.

Även tidigare är har det varit översvämning på platsen. Det har nu beslutats att under kommande sommar skall vägen höjas någon halvmeter på raksträcken förbi sjön och samtidigt får man då även möjlighet att lägga ner större kulvert för att klara de vattenmassor som kommer från ovanför liggande skogsparti, omtalar vägmästare Wiktor Ewefors, Nordmaling.

Det är för övrigt kritiskt på flera ställen av vägnätet inom nordmalingsdistriktet. I Norrbystrand

blev man tvingad stänga av en slinga efter att vägen skurits av och genombrott har man även haft i Norrfors och Bosta. På tisdagskvällen var det även kritiskt efter vägen Levar—Brattfors. Vatten från en bäck började rinna över vägen. Där förelåg stor risk att vägbanken skulle sköras sönder.

Vi har våra människor ute nära nog dygnet runt. Bl a har vi haft mycket arbete med att tina upp frusna vägtrummor. Nu syns det dock som om vi har klarat av det värsta, slutar herr Ewefors. 4/5 1966

4/5 1966

3/5 1966

3/5 1966

Nordmalings församling beslöt köpa skogsmark för en halv miljon kronor

Nordmaling (VK) Nordmalings församling vill köpa skogsmark, för en halv miljon kronor. På förslag av kyrkorådet beslöt kyrkofullmäktige vid sitt sammanträde på fredagkvällen att uppdraga åt Luleå stifts markförvaltningsnämnd att återplacera högst 500.000 kronor av prästlönefondensmedel i fast egendom genom markförvärf i Nordmalings pastorat eller dess närhet.

Beslutet är närmast en följd av att prästbordets markinnehav neggats i kanten under de senaste 30-40 åren. Nordmalings kommun har de senaste åren gjort betydande anspråk på prästmärk i och i anslutning till tätorten. Tidigare gjorde Nordmalings municipalsamhälle på sin tid stora markköp från Prästbordet. År 1922 förfogade Prästbordet över 1.747 hektar mark. Med de nya inköp som signalerats från Nordmalings kommun, och som kommer att verkställas inom den närmaste tiden, återstår för Prästbordet 1.380 hektar. Nu vill man ha ersättningsmark. Pengarna måste med andra ord placeras i fast egendom.

I kyrkofullmäktige undrade ledamoten Oskar Holmberg, Nordsjö om det inte fanns mera givande penningplaceringar än förvärf av skogsmark. Varför inte placera medlen i hyreshus, menade han. Men gentemot detta hävdade kontraktsprost Johan Hedquist med flera talare, att man inte får spekulera rent affärsmässigt med prästlönefondens medel. Och förvärf av skogsmark är i vart fall en säker placering och innebär samtidigt en direkt återplacering av medlen till samma ändamål. Beslutet om markinköpen, och uppdraget åt Luleå stifts markförvaltningsnämnd, blev enhälligt.

FÖRSAMLINGENS FINANSER GODA

Förvaltningsberättelsen, som presenterades av nyblivne hörnefors kamreraren Sven Jonsson, gav besked om att församlingens finanser är goda. Kassaomsättningen under 1965 uppgick till drygt 7,5 miljoner kronor och en avsättning med 190.000 kronor har kunnat ske till allmänna investeringsfonden som uppgår till 446.333 kronor.

Församlingsdiakonissan rapporterar 258 hembesök hos gamla och sjuka, har 182 gånger medverkat i söndagsskola, kyrkans barnmiddagar, junior- och ungdomsgrupper, syföreningar och sammanträden.

Församlingsgården har liksom tidigare är mycket flitigt nyttjats först och främst för den kyrkliga församlingsverksamheten, såsom konfirmeringsundervisning, söndagsskola, kyrkans barnmiddagar, junior- och ungdomsgrupper, syföreningsmankomster, församlingsaftnar, gemenskapsdagar, studieförberedelse, kontraktssammandragningar etc. Dessutom har lokalerna varit utnyttjade i rätt stor utsträckning för sammanträden och möten av mera allmän karaktär, gravölv etc.

Aulis Andersson
Britt-Mari Ahlgren
Domsjöverket Nordmaling
Vigsel i Nordmalings kyrka
pingstafion 1966.
Tel.-adr.: Levar Hotell,
Nordmaling.

2/5 1966

Valet av förrädsman Svante Wikman till biträdande kyrko- och kyrkogårdsvaktmästare konfirmerades. Vidare beslöt kyrkofullmäktige skicka en representant till Suomissalmi i Finland i samband med fadderortsveckan i midsommarrhelgen. Ja blev det även till reparation och insättandet av oljeledning i arrendebostaden i Nordmaling. Kostnad ca 9.000 kronor.

KYRKO GÅRD I NORRFORS UTBYGGS

Komministergården i Nordmaling ska ha ekonomisk besiktning och kyrkogården i Norrfors får en utbyggnad som kostnadsberäknats till 10.000 kr. Nya kyrkogården i Nordmaling kommer att förses med ekonomibyggnad och slutligen beslöt kyrkans fäderatt i september månad arrangera en kyrkofullmäktigedag i Nordmaling i samverkan med Luleå stifts pastoratsförbund. Träffen i Nordmaling avser i främsta hand Öre kontrakt.

Avslutningsvis frambar fullmäktiges ordförande, predikant Jalmar Holmström, ett tack till kommunalassistent Sven Jonsson, som någon gång under sommaren lämnar tjänsten vid Nordmalings kommunalkontor för att tillträda tjänsten som kommunalkamrer i Hörnefors. Jonsson har varit en värdefull tillgång för kyrkan. Han har i stort sett handhaft kyrkans räkenskaper och hjälpt till med budgetförslag och redovisningar. Hörnefors får en bra kommunalkamrer, fastslag herr Holmström.

2/5 1966

Eugenia Olofsson, Brattfors. På Nordmalings älderdoms hem avled på lördag fören Eugenia "Gena" Olofsson, Nordmaling. Hon var 84 år och sörjes närmast av syskon, svägerska och syskonbarn.

Hon var född i Brattfors, Nordmalings socken, men kom att ha sin huvudsakliga gärning förlagd till Levar. I rätt unga år lärde hon sig till sömmerska men blev så småningom en utsökt kunnig kokerska. Hon fick tjänst hos storbonden J. Lindström och därifrån flyttade hon till disponent Thorsen, som på den tiden bodde i Levar. Från Levar gick färden till Burträsk där hon i åtta år hade tjänst hos kyrkoherde Marklund. Hon återvände sedan till Levar där hon fick tjänst hos veterinär Thörn. Innan fören Olofsson fann sin friv.

2/5 1966

2/5 1966



Min älskade make,
vår far, svärfar och morfar

August Norberg

* 17/1 1887
† 29/4 1966

har lugnt och stilla fått ingå i den eviga sabbatsvilan. Sörjd och saknad men i ljusst minne bevarad av oss, syskon, släkt och vänner.

Lögdeå den 1 maj 1966.

SVEA NORBERG
Anna och Hans
Gunilla, Hans-Olof

Nu vilar du från plågor och smärtan,
Långt bort från oss, som höll dig kär.
Men än du lever kvar i våra hjärtan,
och kommer att för alltid stanna där.

Jordfästningen äger rum i Nordmalings gravkapell söndagen den 8 maj kl 9.45. De som med sin närvaro önska hedra den bortgångnes minne inbjudes till församlingsgården efter högmässans slut. I stället för event. blommor en gåva till EFS:s mission 2/5 1966

2/5 1966

Mopedåkare i Nordmaling trafikskadad

Nordmaling (VK) Vid en trafikolycka i Nordmaling på måndagen skadades vaktmästaren vid Nordmalings sjukstuga, 56-årig Hilmar Hörnström. Han fick bland annat brott på vänster lärbenshals och remitterades till Umeå lasarett. Olyckan inträffade när Hörnström på sin tjänstemoped skulle svänga in på sjukstugevägen efter ett besök i Nordmalings samhälle. Härvid kom han i vägen för en motande personbil. Vid kollisionen kastades Hörnström i gatan. Han klagade över svåra smärtor och fördes till läkare i Nordmaling som skickade honom vidare till lasarettet i Umeå. Jourhavande läkare meddelar att Hörnströms tillstånd är relativt gott. Bilen fick en del skador vid olyckan medan mopeden var helt intakt.

3/5 1966

80 år fyller den 3 maj fru Maria Kristina Johansson, född Lindberg, Brattsbacka, Nyåker.

Hon är född i Klubbssjö, en numera öde by cirka en mil från Brattsbacka. Ingen väg fanns då upp till byn. Sommardid fick man gå och vintertid åka skidor. Redan som ung flicka fick hon söka sig ut och själv tjäna sitt uppehälle. Hon kom till Brattsbacka och där träffade hon sin blivande man, Arvid Johansson. De gifte sig 1907, och 1910 övertog de halva delen av makens fädernehemman. Maria Kristina Johansson blev en duktig och idog lantbrukarhustru.

1955 dog maken.

1965 dog maken. Nu äger en son hemmanet och fru Johansson har flyttat över till en egen stuga på gården. För sin ålder är hon pigg och vital, sköter sig själv och följer väl med sin tid.

80 år fyller den 3 maj fru Alfrida Johanna Jonsson, född Norgren, Grubbe.

2/5 1966
2/5 1966

Börje Erdtman

Annelis Lindberg

Växjö Mo, Lögdeå
Lysningskaffe Mo, Lögdeå
den 8 maj.

Vigsel i Salemkyrkan Mo den 18 juni kl. 16.30.

Telegramadr.: Stora hotellet,
Nordmaling.

2/5 1966
2/5 1966



Vår kära syster

Eugenia Olofsson

* 16/1 1882
† 30/4 1966

har lugnt och stilla insomnat i tron på sin Frälsare, Sörjd och saknad av oss, övriga släktingar och vänner.

Brattfors och Nordmaling

den 2/5 1966.

Syskonen

Sv., ps. 561. 3/5 1966

3/5 1966

VIGSEL. 4/5 1966



— I Rundvik vigdes på valborgsmässoaftonen metallarbetare Erik Alvar Eriksson, Kyrkhult och fröken Siv Mari Brömster, dotter till förre fabriksarbetaren Ernst Brömster och hans maka Ruth, född Kull, Rundviksverken. Vigseln förrättades av kyrkoadjunkt, Eskil Granström. (Foto: Alfons, Nordmaling)



— I Nordmalings kyrka vigdes på valborgsmässoaftonen representant Per Göran Valter Nilsson, Malmö, och kontorist Gunnel Margareta Gustafsson, Malmö, dotter till sjuksköterskan fru Gunnel Gustafsson, Nordmaling, i hennes äktenskap med framlidne SJ-tjänstemannen Inge Gustafsson. Vigseln förrättades av komminister Stigvard Spinnell.

Brudnåbb var Eva Sjöberg, Rundvik. Pastor Sixten Rossander, Lögdeå, sjöng före akten Beethovens Lovsång och avslutade med att sjunga "Låt mig leva, låt mig verka". (Foto: André, Nordmaling).

— I Nordmalings kyrka vigdes på valborgsmässoaftonen elektriker Olof Thure Lindström, Mullsjö, Gräsmyr, och sjukvårdsbiträdet Doris Asta Greta Stilledal, Umeå, dotter till hemmansägare Henry Stilledal och hans maka Göta, Vänjaurbäck. Vigseln förrättades av komminister Stigvard Spinnell.

Uppvaktande tärna och marskalk var fröken Anita Larsson, Luleå, och herr Bo Persson, Hägnäs, Hörnefors. Efter vigseln gavs middag på Levar hotell för ett 70-tal gäster.

4/5 1966

Dubbla vattenproblem för Nordmalings-borna

Nordmaling (VK). Nordmaling har bekymmer med vatten, mitt i allt det vackra vårvädret. Den senaste tiden har många fått sina källare vattenfyllda. Som regel av kloakvatten. Självfallet kan man ha det roligare än så. Men det är kanske inte det värsta problemet. Man har bekymmer även med dricksvattnet. Klagomålen är många och rundviksvätten har nödgats göra uppehåll i tvättbestyren under vissa timmar både på tisdagen och på onsdagen. Vattnet är missfärgat.

Men kloringen har å andra sidan medfört, att gamla beläggningar i ledningssystemet lossnat. Vi tror att den teorin är riktig, eftersom missfärgningen och föroreningarna är olika på skilda delar inom förbrukningsområdet, framhåller veterinär Dalén och Nordmalings kommuns kommunalingenjör Sture Hansson. Det är mycket troligt att klorer är den sora boven i det här drama, menar herr Dalén, som dagligen får samtal från folk som undrar hur hälsovårdsmyndigheterna ser på problemet.

KOMMUNEN GÖR VAD DEN KAN

I det sammanhanget betonar, herr Dalén vidare, att kommunens tjänstemän arbetar febrilt med att göra vattentäkten så bra som möjligt. Man spolrar filtren och provar alla tänkbara utvägar för att åstadkomma förbättringar. Men det tycks inte hjälpa. I vart fall inte i tillräcklig grad. De ansvariga inom kommunen, närmast då kommunalnämnden, har gått i författning om en utredning för att söka nya vägar till en förbättring av vattentäkten. VAB har det uppdraget och räknar med att vara klar för en redovisning av ärendet till 1/7 1966. Undersökningarna har redan kostat kommunen 40.000 kronor.

På kommunalt håll hoppas man på att VAB ska komma med ett förslag som löser problemet för framtiden. Man kan inte fortsätta på det här viset. Missfärgat vatten är ett allvarligt problem. Inte minst för klädtvätten. Tvättmästare Arne Persson i Rundviks tvätt och bad är allvarligt bekymrad. Tvättinrättningen fick stoppa två timmar på tisdagen och fyra på onsdagen. Något som förrycker hela schemat och fördyrar arbetet.

5/5 1966

5/5 1966

Nordmalings vattentäkt Floxen har varit i bruk några år. Det rör sig om en typisk ytvattentäkt, där vattnet samlas upp i ett fleral brunnar i ravinerna efter Leduån strax intill Olofsfors bruk. Alla vattenprover har som regel varit goda, i vart fall så länge man höll sig till intagen från själva brunarna. Brunnar som enligt de projekteringar och förundersökningar som gjordes av sakkunnigt folk skulle hålla måttet för en befolkningsenhet på upp till 8.000 invånare. Men säg oss en glädje som varar beständigt, menar man på ledande kommunalt håll. Kalkylerna höll inte. Vattenförbrukningen ökar år från år samtidigt som de ursprungliga uppsamlingsbrunnarna visade en benägenhet att minska när det gäller vattentillflödet. Det har medfört att vattenverket nödgats anlita den så kallade Floxenbäcken för att stärka verkets kapacitet. Och bäckvattnet har visat sig vara av något sämre beskaffenhet, framhåller hälsovårdsnämndens ordförande, ler hälsovårdsnämndens ordförande, distriktsveterinär Rolf Dalén. Dessa undersökningar av vattenkvaliteten medförde, som en direkt säkerhetsåtgärd, att hälsovårdsnämnden måste ge order om kloring av råvattnet vid verket.

Kloringen har också haft det goda med sig, att råvattnet kunnat hållas fritt från bakterier. Så sent som den 22 april visar ett vattenprov, taget vid vattenverket, att vattnet är av god beskaffenhet och så gott som helt fritt från bakterier.



Förvaltare Åke Nordin tittar ut över ett par av klyvsågarna och t v om dessa ses den enda stocktagaren för bandsågning som f n finns i landet.

Landets största bandsågverk klart i Rundvik för 5 milj.

Disponent Arthur Brunberg och hans medhjälpare i Nordmalings Ansgågs AB i Rundvik har jättiga dagar f n. Utan någon längre andhämtningspaus växlar man över från den ena stora utbyggnaden till den andra. När man på allvar börjar projekteringen av utbyggnaden av boardfabriken sedan lokaliseringsmedel säkrats, kan man visa upp landets största bandsågverk. Det står klart sen ett halvår, har prov-

— Vissa problem har vi haft, men intrimningen har löst dem, och nu flyter produktionen hyggligt, säger disponent Arthur Brunberg. Samtidigt med intrimningen av maskinerna har personalen också fått lära den nya sågmetoden, som skiljer sig radikalt från den gängse ramsågningen.

Det gamla såghuset står kvar som förut. Det är invändigt som

den stora förändringen skett. Medan produktionen hölls i gång i sågramarna byggde man upp den nya sågutrustningen. Man hade inte plats att bygga något nytt såghus, varför det gamla fick duga.

Ombyggnaden har förutom de nya sågmaskinerna gett nytt sorteringsverk för virket, ett nytt tork-

Forts sista sidan spalt 3

körts och är nu någorlunda intrimmat. NAAB har här använt sig av en helt ny metodik när det gäller sågning i så här stor skala. I detta format är bandsågningen ännu ganska oprövad här i landet, och NAAB har själv fått utexperimentera och konstruera maskinutrustningen. Rundvik kommer att bli eftertraktat för studiebesökare. 5/5 1966



Bröderna Bengt och John Åström Nyåker får sin belöning för god företagsamhet av landshövding Samuelson.

Länsföretagare satsade 33 milj

Nordmaling (VK) Västerbottens Företagareförening, som höll sitt årsmöte i Nordmaling på torsdagen, redovisar för 1965 en betydande verksamhet. 113 företag har genom föreningen fått lån på tillhopa 4.316.918 kr. Därtill kommer tillstyrkta industrigarantilån, 9 stycken om tillhopa 3.625.000 kr. Lokaliseringsstödet har stimulerat till nya friska tag. I samband med föreningens långivning har totala investeringar i industriföretag gjorts med drygt 33 milj kr.

Ett 80-tal representanter för kommuner och näringsliv hade mött upp. I sitt hälsningstal framhöll kommunalfullmäktiges ordförande, jägmästare Ture Rylander, att den industriella aktiviteten under sista tiden varit påfallande stor här i Nordmaling. Och kommunernas livliga intresse för industriell företagsamhet har sina särskilda orsaker. Det är det vikande försörjningsunderlaget som skapar oro, speciellt i de rena landsortskommunerna. Därför är det naturligt att kommunalmännen med stor iver ägna sig åt uppgiften att söka skapa nya arbetstillfällen. Tyvärr har denna iver ibland blivit så stor att den lett till förlustbringande kommunala investeringar.

BARKRAFTIG FÖRETAGSAMHET

Företagareföreningens ordförande, landshövding Karl G Samuelson, delade i stort sett herr Rylanders åsikter. Föreningens ändamål ligger oss alla varmt om hjärtat och det är vår förhoppning, att föreningen skall bli alltmera skickad att biträda medlemmarna på olika sätt, menade han. Det lokaliseringsstöd som statsmakterna beslutat och som trätt i kraft den 1 juli 1965 har varit, och kommer att bli, av största värde för näringslivet i länet.

Ty, det vill jag understryka, fortsatte landshövdingen, att det gäller inte bara att bygga upp eller utbygga vilket företag som helst.

— Vadvi siktat till, det är att

alltmer utpräglad. I dag är fabriken landets största när det gäller pepparkakor. Produktionen är uppe i 550 000 kg per år. Dessutom tillverkar man sockerskorpor och maränger.

KREDITGIVNING

Bankdirektör Gunnar Hellerot, Sundsvall underströk vikten och nödvändigheten av tillgång i varje företag till ett av företagens själv eller medintressenter presterat risktagande kapital som är tillräckligt för att taga första stöten vid oförutsedda svårigheter för att skydda långgivare från mera uppenbara förlustrisker. Den företagare som till övervägande del baserar sin verksamhet på lånat kapital har i regel kända räntor och amorteringar att ta hänsyn till.

Många talar i dag om utlåningsstopp. Det rimmar illa om man tänker att under första kvartalet steg affärsbankernas utlåning med hela 1 1/2 miljarder kronor, samtidigt som inlåningen bara ökat med en 1/2 miljard. Utlåningsöverskottet har affärsbankerna till stor del tvingats skaffa genom att låna hos riksbanken.

Bankdirektör Hellerot slog vidare fast, att det inte kan vara bra med en större subventionering när det gäller räntorna och att samarbetet mellan företagareföreningarna och affärsbankerna är högst betydelsefullt.

INDUSTRI BESÖK

Deltagarna i årsmötet företog under eftermiddagen studiebesök dels vid Tulifaverken och Kalabergsfabriken i Nordmaling. Sistnämnda företag expanderar som bäst och här fått lokaliseringspengar för sin stora utbyggnad, som närmar sig sin fullbordan med investeringar på över 2 miljoner kronor. Och Tulifa-Norrand som det heter, som nyetablerade under förra året, har kommit ur startgröpan och ur på väg att utvecklas vidare.

Resan gick därefter till Rundviks- verken. Nordmalings Angsås aktiebolag bjöd på lunch i tjänstemannamässen.



Herr Thure Lindström, Umeå med maka Asta-Greta Stilldahl, Umeå. Vigseln förrättades i Nordmalings kyrka av komminister Sigvard Spinell. (Foto: Te-Ges Foto Umeå)

7/5 1966

50 år fyller den 9 maj hemmansägaren Valdemar Eriksson, Nordanbäck, Nyåker.

Han är född i Nordanbäck. Föräldrarna hade ett hemman och Valdemar fick redan som ung lära sig arbeta inom jord och skog. Efter att ha arbetat i skogen och i vägarbete övertog han 1940 hemmanet efter föräldrarna. Eriksson har gjort sig känd som en duktig och intresserad jordbrukare. Han är inte gift men har haft god hjälp av sin moder, som dock föll ifrån förra året. Fadern dog 1952.

7/5 1966

70 år fyller den 9 maj fru Svea Markström, f. Jakobsson, Järnäs, Nordmaling.

Hon är född i Lögdeå. Som ung fick hon själv tjäna sitt uppehälle. Det var år av hårt arbete. 1918 gifte hon sig med Reinhard Markström, Järnäs. Året därpå övertog makarna en del av makens fädernehemman. Fru Markström fick nu ett eget lantbrukarhem att sköta med alla de bestyr som hör därtill. Maken gick bort 1953. Fru Markström har tillhört Järnäs missionsförening sedan 1921 samt styrelsen och har visat stor förståelse och omsorg när det gäller att hjälpa nödlidande.

7/5 1966

7/5 1966

Nordmalings Ångsågs Aktiebolag blir MASONITE AB

Det mer än 100-åriga företaget Nordmalings Ångsågs Aktiebolag är sedan decennier intimt sammanbundet med Masonite. Masonite-produkterna har blivit så dominerande i vår rörelse att vi tycker det är riktigt att företaget får samma namn. Stigande exportvolym och nya exportmarknader är ytterligare anledning att byta till ett namn med inter-

nationell klang. Masonite är ett över hela världen väknt kvalitetsbegrepp i board.

Namnbytet, som nu sker, är det första steget på vägen mot ännu en ny, stor utbyggnad av industrien, för att bättre kunna möta den ständigt stegrade efterfrågan på Masonite.

Masonite AB, Rundviksverken

Generalagent: P. Wikström J:or, Stockholm 16

9/5 1966

9/5 1966

50 år fyller i dag, måndag, hemmansägaren Zelbrandt Jakobsson, Nordansjö, Norrfors.

Redan i unga år övertog han sin fars hemman, vilket han sedan skött och utvidgat på ett föredömligt sätt. Förutom skötseln av jordbruket har han anställning vid Bjurholms revir och säkert blir det inga normala arbetsdagar när man skall sköta ladugården först och sist. Ett glatt humör och tålmodighet är utmärkande drag och som granne och vän är han uppskattad. Han är ledamot av Bjurholms kyrkofullmäktige, ordförande i Nordansjö jaktvårdsförening och styrelseledamot i Bjärten-Nordansjö fiskevårdsförening. Ett erkännansvärt arbete har han för övrigt nedlagt just för fiskevården. Annars är jakten hans främsta hobby.

9/5 1966

Västerbottensköpmän till Sicilien. Köpman Östen Läljedahl med maka Lilly, Nordmaling, och köpman Bror Wennerberg, med maka Agda, Gargnäs, reser den 22 maj till Sicilien. De två familjerna är bland de lyckliga tolv i hela landet som vunnit de av Banankompaniet utlottade resorna bland försäljarna av Trubadur apelsiner. I resan, som inleds med flyg från Alvik till Malmö, ingår 14 dagars vistelse på Sicilien med bl a besök på apelsinodlingar och packerier.

10/5 1966

lagen 11 maj 1966



Rektor Barbro Åström välkomnar sina forna elever fru Sol-Britt Björklund, född Sandström, Sundsvall, fröken Elsy Wikström, Norrsjö och fröken Brigitta Lundberg, Arvidsjaur.

Forna elever festade på Levar hushållsskola

Det var fest och glatt gemyt och många kära återseenden på Levar lanthushållsskola i söndags då forna elever vid skolan möttes till kamratfest. Av de drygt 200 flickor som gått i någon av de sex kurser som hållits vid skolan hade 110 mött upp.

Nu var det 110 gäster men inte riktigt lika många forna elever. En del har under åren gift sig och passade nu på att visa make och i några fall barn den fina skola där de insupit så många lärdomar — till gagn bl a för ökad trivsel i det egna hemmet.

11/5 1966

11/5 1966

LÖGDEÄLVEN HAR RIVIT

Kl 14.30 på måndagen passerade Lögdeå sporiklubb's flotta under bron över Lögdeälven mellan Mo och Lögdeå. Vem som blev de lyckliga vinnarna i de två tippningstävlingar som sportklubben arrangerat kommer att meddelas senare. De senaste dagarna har det varit rätt spännande. Vattnet har varit öppet nedströms och vid stränderna men som sagt flotten har lyckats hålla sig kvar till måndag middag då den seglade iväg. Ifjol rev Lögdeälven den 30 april.

10/5 1966

Ungdomshelg i Nordmaling. Ett 80-tal kyrkligt intresserade ungdomar från Öre kontrakt var under lördagen och söndagen samlade till kontraktungdomshelg i Nordmaling. Ledare för sammankomsten var kyrkoadjunkt Henning Berglund, diakonissorna Birgitta Boström och Britta Flemming samt kyrkoadjunkt Eskil Granström.

Efter helgmålsbön i kyrkan på lördagen samlades ungdomarna i församlingsgården. Där förekom lekar, allsång m m. På söndagen var kyrkkaffe anordnat efter högmässan varefter man hade en stunds gemytlig samvaro under ledning av syster Britta.

10/5 1966

10/5 1966

den 11 maj 1966

5

Fp-motion i Nordmaling om trafikfarlig vägdel

Nordmaling (VK) Nordmalings kommunalnämnd hade vid sitt sammanträde på måndagen att bland annat ta ställning till en motion från folkpartiets lokalförvaldning i Norrfors-Nyåkersområdet, avseende åtgärder för en förbättring av allmänna länsvägen från länsgränsen i Västansjö över Norrfors-Brattsbacka, Nyåker-Tallberg till Hörnsjö. Man anser att vägen är av rent trafikfarlig karaktär.

Motionen föranledde en rätt intensiv debatt. Beredningsutskottet hade föreslagit kommunalnämnden överlämna motionen till kommunens vägnämnd för lämpliga åtgärder. Representanterna för vägnämnden menade å sin sida, att vägen inte kan anses vara av så viktig art att omedelbara åtgärder för en grundförbättring kan påfordras. Däremot ansåg man att underhållet är eftersatt och där bör en förbättring komma till stånd. Gent emot detta genmälde bl a ledamoten Evert Molin, att motionen har sitt fulla berättigande. Vägens kondition är under all kritik och han rekommenderade vägnämndsledamöterna att göra en extratur så här i värförslaget. Då kanske man får en annan syn på saken. Grundförbättringar behövs lite här och var.

Kommunalnämnden beslöt tillstyrka försäljning av mark i södra avslutningen till E 4 i Nordmaling till AB Nynäs petroleum, som har för avsikt att uppföra bensinstation och serviceanläggning, dock under förutsättning att stationen får den utformning och av den storleksordningen att den kan godkännas av vägnämnden och kommunalnämnden.

Barnavårdsnämnden önskar utreda behovet av familjedaghem i Nordsig tveksam beträffande behovet av daghem i Nordmaling för närvarande men motsätter sig inte en utredning i ärendet. Nordmalings och Rundviks pensionärsföreningar får 300 kr vardera i kommunalt bidrag för att ordna pensionärsresor under 1966.

VANDALISERING I LÖGDEA

Kommunalnämnden vill riva bort gamla skolan i Lögdea, som i allt mer ökat tempo är utsatt för vandalisering. Lögdea sportklubb vill ha ett ord med i laget, man vill ha lokalen till klubb- och samlingslokal och önskar en tidsfrist i rivningsaktionen till den 15 juli för en ut-

man ha 1000 kr av kommunen för att bestrida utredningskostnaderna. Kommunalnämnden beslöt gå med på tidsfristen men säger nej till tusenlappen.

EROSIONSHOTET I MO

Erosionshotet mot Sven Olof Näsunds fastighet i Mo, där Lögdeälven utgör ett hot mot den relativt nybyggda fastigheten, blev åter föremål för debatt i kommunalnämnden. Nu närmast föranledd av en skrivelse i ärendet från länsstyrelsen, som önskar förslag från kommunalnämnden om lämpliga åtgärder.

Efter en undersökning som vidtagits av byggnadskontoret beslöt kommunalnämnden göra det uttalandet, att erosionshotet lämpligen kan elimineras genom byggandet av en skyddsvall efter älvrinken. Kostnaden beräknas till 2.000 kronor. Kommunalnämnden förutsätter att arbetet kan utföras som T-arbete med svärplacerad arbetskraft och förutsätter härvid 50 procent i statsbidrag. Aven flottningsföreningen har lovat ekonomiskt stöd och mellanskillnaden bör sedan kunna täckas av medel ur speciella fonder.

Skolstyrelsen vill förstärka vaktmästartjänstgöringen vid centralskolan i Nordmaling. Nybyggnaderna och den stora värmecentralanläggningen påfordrar sammanlagt tre vaktmästartjänster, i all synnerhet som statens hjälp med vaktmästartjänsten vid realskolan upphör från 1 juli i år. Det innebär att två vaktmästartjänster måste nyinrättas utöver den som redan finns. Kommunalnämnden tillstyrker.

Kommunalnämnden beslöt tack- samt notera att kommunen i statsbidrag för va-arbeten i Rundvik, bidragetappb, får 71.000 kronor och för liknande arbeten i Nordmalings samhälle 23.000 kronor. Kommunalnämnden tillstyrker kommunal förbindelse avseende underhållet av den under bvgenad varande idrotts-

Förbindelsen är nödvändig för statsbidragets utanordnande.

Tomt nr 3 i kvarteret Boken i Nordmalings samhälle försäljs till Ingvar Arnelöf, Nyåker. Total kostnad 4.000 kronor. Va-nätet i Levar skall utbyggas över Levaråker mot Lennart Jakobssons m fl fastigheter.

Kommunalnämnden beslöt tillstyrka upprättat köpeavtal med AB T Nordströms såg- och hyvleri i Örsbäck om övertagandet av fastigheten i Örsbäck 1:18 för exakt samma belopp som kommunen betalade vid förvärvet för kort tid sedan.

HEMBYGDSBOKEN

Redaktionskommittén för hemvill avveckla sitt arbete, som man anser vara fullföljt. Kommittén hemställer att de båda berörda kommunerna övertar kvarvarande lager av böcker för senaste försäljning i kommunal regi. Det innebär att kommunen, utöver avskrivning av föreliggande lån, har att till kommittén betala 7.484 kr. Kommunalnämnden tillstyrker.

11/5 1966

Orientering om skogen för Nordmalings-elever

Vi vill med denna orientering ge en inblick i vad modernt skogsbruk är, säger jägmästare Per Bergenholm, Olofsfors, organisatör för den skogliga yrkesorientering som kommer att ordnas den 20-21 maj för eleverna i årskurs 8 vid Nordmalings grundskola. Skogsdagarna ordnas i samarbete med yrkesvalslärare K. G. Wilhelmsson vid Nordmalings grundskola, skogsvårdsstyrelsen och Masonite AB. Enligt uppgift skall det vara den första skogliga yrkesorientering av denna omfattning som anordnas i länet - ja kanske i hela landet.

För oss som bor här i Skogsnorrland bör det höra till allmänbildningen att veta mera om vad modernt skogsbruk vill säga, anser herr Bergenholm, som inom parentes kan sägas ha lagt ned mycket arbete på att ungdomarna skall få vara med om två lärorika intressanta skogsdag- ar.

De bilder från skogen som ibland ges i press, radio och TV är inte objektiva. Ruckel till skogsarbetarbo- städer och män som simmar fram i snö hör inte modernt skogsbruk till.

Att det blev vi här på bolagets skogsavdelning som fick svara för de praktiska detaljerna beror väl till största delen på att varken skolan eller skogsvårdsstyrelsen har de resurser som behövs för att kunna sys- selsätta ett 200-tal ungdomar ute i skogen under två dagar. Sen är vi

givetvis glada över att få lämna saklig upplysning om dagens skogsbruk.

Förutom rent skogliga frågor kommer även naturvård och naturvett (nedskräpning, eldfara - rökning m m) att tas med. Vid stationsvis anordnade övningar ute i skogen kommer att visas bl a skogsodling, hyggesrensning och röjning i ungs- skog, huggning, virkestransport med griplastare och lastning och transporter med lastbilar. En av dagarna kommer eleverna att få äta lunch vid eldar och dessutom har ett tävlingsmoment lagts in. I form av en tips- tävling skall eleverna försöka tippa tolv rätt i frågor om vad de sett och hört.

12/5 1966



Från skogskursen i Järnäs. Folke Häggström, Järnäsclubb, har något att fråga skogsvårdskonsulent Lennart Karlsson, Levar, medan Yngve Eriksson, Birger Andersson och Martin Johansson, Järnäs, hör på.

Samverkan intresserar allt fler i Nordmaling

Cirka 70 procent av den totala skogarealen inom Nordmaling skogsvårdsdistrikt ingår nu i samverkansområden, omtalar skogsvårdskonsulent Lennart Karlsson, Levar. Fem områden är helt färdigbildade medan tre, skall inventeras denna sommar. De nytillkomna är Levar-Bredvik, Öre-Håknäs och Långeds samverkansområden.

Intresset för skoglig samverkan är stort. Vid en kursavslutning i Järnäs för en tid sedan framfördes önskemål från de närvarande skogsägarna om att samverkansområde även borde komma till stånd där. Främst för ordnande av skogsvägar och dikningsföretag. Något beslut fattades inte, men det är troligt att man även där i kustbandet slår sig samman.

Färdigbildade områden inom skogsvårdsdistriktet är Hörnsjö, Gråsmys, Mullsjö, Öreälvsbygdens och Tallberg-Högbrännas samverkansområden.

För att återgå till kurslutet var det tio skogsägare som studerat "Skogsgården" med skogsvårds-konsulent Lennart Karlsson som kursledare. Förutom den direkta kursplanen har järnässkogsägarna under kurskvällerna diskuterat aktuella problem som rört skogen inom egna domäner samt varit ute på en exkursion. Det var en kall

vinterdag man åkte upp till Flakatrask för att där studera centralavlägget och den kanadensiska avverkningsmaskinen som då var i arbete i trakten. Visst var det en maskin som imponerade, men deltagarna var dock inte direkt beredda på att släppa in den på egna skogar.

Att kursen uppskattades bevisades av att kursledaren vid avslutningen fick både blommor samt menschetknappar - av Nordmalings-slagg.

Förutom denna kurs har under vintern en hel del studiecirkel i skogliga frågor genomförts i SL:s regi. En ny kurs kommer till hösten för medlemmarna i samverkansområden. Då skall de under fem kurskvällar studera skogsvårdsplanerna för att alla skogsägare verkligen skall kunna sätta sig in i de siffror och kartmaterial som hör till planerna.

12/5 1966 Anders.

50 år fyller den 14 maj hemmansägaren Ivar Holmlund, Nyåker. Han är född i Aliden, Nyåker och över tog där på sin tid föräldrarnas jordbruk. Detta har utökats genom nyodling samt förvärv av en närliggande fastighet och dessutom arrenderar Holmlund för närvarande ett hemman. Detta medför att familjen nu kan hålla en jämförelsevis stor kreatursbesättning. Ivar Holmlund är mycket intresserad av jordbruk och kreatursdrift och sköter sin gård på bästa sätt. Vid sidan om sitt dagliga värv hemmavid brukar han tidvis vara i förvärsarbete bla som murare och vägarbetare. 13/5 1966

13/5 1966

ENS-KURIREN nr 110 fredagen 13 maj 1966

Debatt om Rundviks framtida centrum

Nordmaling (VK). Hur skall Rundviks samhällscentrum se ut i framtiden? Ja på detta får en kommitté bestående av byggnadsnämndens ordförande Karl Björklund, kommunalingenjör Sture Hansson, stadsarkitekt Eric Lindgren och ledamöterna i byggnadsnämnden fru Lisa Oldberg och herr Harry Nilsson grunda och inkomma med förslag.

Nordmalings byggnadsnämnd dryftade frågan vid sitt sammanträde på onsdagen och beslöt att dessa fem, i samråd med Masonite AB:s ledning skall utreda frågan.

Meningen är att Rundviks samhälle i den nya stadsplan som är under upprättande, skall avsätta mark för ett modernt samhällscentrum med trymmen för serviceinrättningar och affärer.

Det är förövrigt mycket som måste utföras i Rundviks samhälle. Tomt- och byggnadsplaner visar att enbart inom en viss del av samhället ligger inte mindre bitar på gatumark. För reglerande av detta ägandeförhållande måste kommunen inköpa eller genom goutbyte förvärva berörda markområden. Om man därtill räknar de omtregleringar som måste ske in-

om kvarteren är det ca 1.000 ärenden som dykt upp.

Det var en diger föredragningslista, dominerad av ansökningar om fritidsbebyggelse, som behandlades. Två byggnadslov för egna hem i Nordmaling beviljades. Det var till Helmuth Fischer, Nordmaling, som avser bygga i kv Sälen 4, och Ingvar Arnelöv, Nyåker, som skall bygga i kv Boken 3, Nordmaling.

Helge Hörnlund, Lögdeå, fick byggnadslov för restaurering av sin bostadsfastighet på Lögdeå 3:45, samma gäller Folke Gustafsson, Rundviks fastighet i Lögdeå under förutsättning att träpanel användes utvändigt. Garage får Karl Gustafsson, Nordmaling bygga i kv Törnrosen, och Albert Degerman, Rundvik, i kv Kniven 3. Dispens för garagebygge beviljades för Frans Meijer, Rundvik. Utterströms KB erhöll tillstånd att ändra utformningen av garagen vid egna hemmet på Levar 2:47 och 2:48.

Georg Hansson, Rundvik, fick byggnadslov för ny ytterfasad på bostadshus i kv Cirkeln 9, Rundvik, och AB Norrlands möbler, Norrfors fick byggnadslov för utbyggnad av snickerifabriken. Detta under förutsättning att nya ritningar införskaffas och en del nödiga tillstånd ges.

Byggnadslov för nybyggnad av sommarstugor beviljades Ulf Nordström, Nordmaling, (på Järnäs samhället Sikhällan, Kråken) Knut Holmlund, Nordmaling, (Öresund 2:4), Ake Berg, Stockholm, (avstyckning från Järnäs 3:15), Bror Öberg, Nordmaling (Ava 1:30 Kvillskär). För mindre om- och tillbyggnader beviljades byggnadslov för Bertil Nyberg, Nyåker, (Bredvik) och Ivar Söderberg, Nordmaling (Järnäs samfällt, Järnäsclubb).

Västerbottens MHF-distrikt fick byggnadslov (2 månader) för stuga och lappkäta vid Rödviken, Nordmaling. Distriktet skall även i år som de senaste tre åren anordna en "turistport" vid Rödviksgården.

Byggnadslov för uppsättning av skyltar beviljades centrumbaren Nordmaling och pastorsämbetet, Norrfors.

13/5 1966

den 11 maj 1966

5

Fp-motion i Nordmaling om trafikfarlig vägdel

Nordmaling (VK) Nordmalings kommunalnämnd hade vid sitt sammanträde på måndagen att bland annat ta ställning till en motion från folkpartiets lokalavdelning i Norrfor-Nyåkersområdet, avseende åtgärder för en förbättring av allmänna länsvägen från länsgänsen i Västansjö över Norrfor-Brattsbacka, Nyåker-Tallberg till Hörnsjö. Man anser att vägen är av rent trafikfarlig karaktär.

Motionen föranledde en rätt intensiv debatt. Beredningsutskottet hade föreslagit kommunalnämnden överlämna motionen till kommunens vägnämnd för lämpliga åtgärder. Representanterna för vägnämnden menade å sin sida, att vägen inte kan anses vara av så viktig art att omedelbara åtgärder för en grundförbättring kan påfordras. Däremot ansåg man att underhållet är eftersatt och där bör en förbättring komma till stånd. Gent emot detta genmälde bl a ledamoten Evert Molin, att motionen har sitt fulla berättigande. Vägens kondition är under all kritik och han rekommenderade vägnämndsledamoterna att göra en extraturat så här i värförfalet. Då kanske man får en annan syn på saken. Grundförbättringar behövs lite här och var.

Kommunalnämnden beslöt tillstyrka försäljning av mark i södra anslutningen till E 4 i Nordmaling till AB Nynäs petroleum, som har för avsikt att uppföra bensinstation och serviceanläggning, dock under förutsättning att stationen får den utformning och av den storleksordningen att den kan godkännas av byggnadsnämnden och kommunalnämnden.

Barnavårdsnämnden önskar utreda behovet av familjedaghem i Nordsig tveksam beträffande behovet av daghem i Nordmaling för närvarande men motsätter sig inte en utredning i ärendet. Nordmalings och Rundviks pensionärsföreningar får 300 kr vardera i kommunalt bidrag för att ordna pensionärsresor under 1966.

VANDALISERING I LÖGDEÅ

Kommunalnämnden vill riva bort gamla skolan i Lögdeå, som i allt mer ökat tempo är utsatt för vandalisering. Lögdeå sportklubb vill ha ett ord med i laget, man vill ha lokalen till klubb- och samlingslokal och önskar en tidsfrist i rivningsaktionen till den 15 juli för en utredning av ärendet. Dessutom vill

man ha 1000 kr av kommunen för att bestrida utredningskostnaderna. Kommunalnämnden beslöt gå med på tidsfristen men säger nej till tusenappen.

EROSIONSHOTET I MO

Erosionshotet mot Sven Olof Näs-lunds fastighet i Mo, där Lögdeå-ven utgör ett hot mot den relativt nybyggda fastigheten, blev åter föremål för debatt i kommunalnämnden. Nu närmast föranledd av en skrivelse i ärendet från länsstyrelsen, som önskar förslag från kommunalnämnden om lämpliga åtgärder.

Efter en undersökning som vidtagits av byggnadskontoret beslöt kommunalnämnden göra det uttalandet, att erosionshotet lämpligen kan elimineras genom byggandet av en skyddsvall efter älvrinken. Kostnaden beräknas till 2.000 kronor. Kommunalnämnden förutsätter att arbetet kan utföras som T-arbete med svårplacerad arbetskraft och förutsätter härvid 50 procent i statsbidrag. Aven flottningsföreningen har lovat ekonomiskt stöd och mellanskillnaden bör sedan kunna täckas av medel ur speciella fonder.

Skolstyrelsen vill förstärka vaktmästartjänstgöringen vid centralskolan i Nordmaling. Nybyggnaderna och den stora värmecentralanläggningen påfordrar sammanlagt tre vaktmästartjänster, i all synnerhet som statens hjälp med vaktmästartjänsten vid realskolan upphör från 1 juli i år. Det innebär att två vaktmästartjänster måste nyinrättas utöver den som redan finns. Kommunalnämnden tillstyrker.

Kommunalnämnden beslöt tack- samt notera att kommunen i statsbidrag för va-arbeten i Rundvik, bidraget öppb, får 71.000 kronor och för liknande arbeten i Nordmalings samhälle 23.000 kronor. Kommunalnämnden tillstyrker kommunal förbindelse avseende underhållet av den under byggnad varande idrottsplatsen i Nyåker för en tid av 10 år.

Förbindelsen är nödvändig för statsbidragets utanordnande.

Tomt nr 3 i kvarteret Boken i Nordmalings samhälle försäljs till Ingvar Arnelöf, Nyåker. Total kostnad 4.000 kronor. Va-nätet i Levar skall utbyggas över Levaråkeren mot Lennart Jakobssons m fl fastigheter. Kommunalnämnden beslöt tillstyrka upprättat köpeavtal med AB T Nordströms säg- och hyvlteri i Örsbäck om övertagandet av fastigheten i Örsbäck 1:18 för exakt samma belopp som kommunen betalade vid förvärvet för kort tid sedan.

HEMBYGDSDOKEN

Redaktionskommittén för hemvill avveckla sitt arbete, som man anser vara fullföljt. Kommittén hemställer att de båda berörda kommunerna övertar kvarvarande lager av böcker för senaste försäljning i kommunal regi. Det innebär att kommunen, utöver avskrivning av föreliggande lån, har att till kommittén betala 7.484 kr. Kommunalnämnden tillstyrker.

11/5 1966

11/5 1966

Orientering om skogen för Nordmalings-elever

Vi vill med denna orientering ge en inblick i vad modernt skogsbruk är, säger jägmästare Per Bergenholm, Olofsfors, organisatör för den skogliga yrkesorientering som kommer att ordnas den 20-21 maj för eleverna i årskurs 8 vid Nordmalings grundskola. Skogsdagarna ordnas i samarbete med yrkesvalslärare K. G. Wilhelmsson vid Nordmalings grundskola, skogsvårdsstyrelsen och Masonite AB. Enligt uppgift skall det vara den första skogliga yrkesorientering av denna omfattning som anordnas i länet - ja kanske i hela landet.

För oss som bor här i Skogsnorrland bör det höra till allmänbildningen att veta mera om vad modernt skogsbruk vill säga, anser herr Bergenholm, som inom parentes kan sägas ha lagt ned mycket arbete på att ungdomarna skall få vara med om två lärorika intressanta skogsdaggar.

De bilder från skogen som ibland ges i press, radio och TV är inte objektiva. Ruckel till skogsarbetarstäder och män som simmar fram i snö hör inte modernt skogsbruk till. Att det blev vi här på bolagets skogsvårdning som fick svara för de praktiska detaljerna beror väl till största delen på att varken skolan eller skogsvårdsstyrelsen har de resurser som behövs för att kunna satsa ett 200-tal ungdomar ute i skogen under två dagar. Sen är vi

12/5 1966

12/5 1966

givetvis glada över att få lämna saklig upplysning om dagens skogsbruk.

Förutom rent skogliga frågor kommer även naturvård och naturvett (nedskräpning, eldfara - rökning m m) att tas med. Vid stationsvis anordnade övningar ute i skogen kommer att visas bl a skogsodling, hyggesrensning och röjning i ungskog, huggning, virkestransport med griplastare och lastning och transporter med lastbilar. En av dagarna kommer eleverna att få äta lunch vid eldar och dessutom har ett tävlingsmoment lagts in. I form av en tips-tävling skall eleverna försöka tippa tolv rätt i frågor om vad de sett och hört.

12/5 1966

12/5 1966



Byggnadsarbetare Karl Johansson, Lögdeå, får hjälp av arbetsskyddskonsulent Stefan Olsson att pröva en luftreningsmask medan kollegerna Henrik Lindström, Mullsjö, och Bertil Moström, Nordmaling, ser på. Verkmästare Åke Jonsson, Lögdeå, har funnit att skyddshjälm är bra att ha.

Nordmalings-arbetare fick skyddsupplysning

Vi har aldrig sett att en byggjobbare i Nordmaling burit hjälm — vilket dock lär ha förekommit — men möjligt är att skyddshjälmerna hädanefter kommer att bli allmän huvudbonad för dem som arbetar inom byggfacket efter den information i arbetarskydd, som på måndagseftermiddagen hölls i Nordmaling. Arbetarskyddskonsulent Stefan Olsson, Umeå, var nere och "predikade" och det gjorde han så bra att var och en av de arbetare och förmän som mött upp verkligen borde få sig en tankeställare.

En rad exempel drogs fram där arbetare genom att bära hjälm räddat sig undan livshotande skador. Nu var det förstas inte enbart om huvudskydd konsulent Olsson pratade. För arbetarskydd finns en rad olika detaljer — tex mask med luftreningsfilter.

Konsulent Olsson är anställd av byggnadsindustrins arbetarskyddsnämnd — ett samarbetsorgan mellan byggnadsindustriförbundet och byggnadsarbetarförbundet och har som uppgift att informera arbetare, skyddsombud, arbetsledare och före-

tag om hur det skall vara på arbetsplatserna. Hur bli rastbodarna skall vara utformade och hur arbetarskyddet skall fungera på en arbetsplats. Men inte bara om vilka rättigheter arbetarna har på en arbetsplats, även hans skyldigheter. I det sammanhanget brännmärkte konsulent Olsson det förhållande som många gånger råder i tex rastbodarna, där det inte alla gånger hålls så rent som man kan fördra. I sammanhanget kom han även in på aktsamheten vid vårdandet av utlämnade verktyg och material. 13/5 1966

13/5 1966

Fritidsbebyggelsen i Nordmaling utreds

Nordmaling (VK) En översiktsplan över all befintlig och tänkbar kommande fritidsbebyggelse inom Nordmalings kustområde skall utföras enligt beslut av Nordmalings byggnadsnämnd. Utredningen skall omfatta hela kustområdet — ett ca 100 kvadratkilometer stort område. Liknande utredningar har gjorts eller håller på att utföras inom andra kustkommuner och i en del fjällkommuner.

Med denna rätt omfattande utredning, som skall utföras av Umeå lantmäteridistrikt och beräknas komma att kosta drygt 10 000 kr, hoppas man få ett fastare grepp om fritidsbebyggelsen. Redan nu finns inom kommunen ca 600 fritidshus och flera kommer. Efterfrågan på tomtmark är stor och nämns bör att en stor del av byggnadsnämndens ärenden gäller ansökningar om byggnadslov för fritidsbebyggelse. Och trycket mot kustområdena väntas bara öka.

Utän översiktsplan anses det svårt att få en klar bild över vilka områden som enligt naturvårdslagen bör skyddas och hur man för framtiden skall få en vettig lösning på fritidsbebyggelsen. Stråvan är ju att så många som möjligt skall få bygga vid kusten och få tillgång till sol och hav. 13/5 1966

13/5 1966

Folknykterhetens dag firas i Nordmaling

Folknykterhetens dag kommer att på sedvanligt sätt firas i Nordmaling, med bilkortge genom kommunen fram till årets samlingspunkt som är Håknäs. Där tar lokalrepresentanten, faktor Oskar Lundström emot. Programmet upptar bl a tal av distriktsföreståndare Robert Amnerud, Umeå, Skidstjärnan Assar Rönölund blir med. Han kommer att intervjuas om spritens faror i idrotts-sammanhang. Idrott och sprit hör inte ihop. Vidare medverkar kyrkokören, samrealskolans ungdomskör samt de sjungande bröderna Käck från Håknäs. Som vanligt är det komminister Sigvard Spinnell som är den store lagbasen för nykterhetsfirandet. 14/5 1966

14/5 1966

FÖRESTÅNDARE till Tempo Nordmaling

Vår nuvarande befattningshavare kommer att flytta från orten och vi söker efterträdare, kvinnlig eller manlig. Föreståndaren skall ansvara för affärens skötsel varför sökande bör ha flerårig detaljhandelspraktik, samt intresse för självständigt arbete.

Vi erbjuder förmånliga anställningsvillkor med bl. a. fast lön och provision, personalrabatt samt möjlighet till ytterligare utbildning och avancemang inom företaget.

Välkommen med ansökan gärna genom personligt besök på vårt kontor Kungsgatan 56, 1 tr.

TEMPO
UMEÅ

14/5 1966

14/5 1966

Nordmaling

 **VÄLKOMNA
TILL LEVARSKOLAN**

Kristi Him.f-dag den 19 maj, då vi gärna vill visa Er lanthushällsskolan mellan kl 13-16.
Demonstrationer av hushållsmaskiner. Kaffeservering.
Lärare och elever

16/5 1966

**Stöld i Levar
för 3.000 kr**

Fredriksson och Marktunds cementgjuteri i Levar hemsöktes natten mot lördagen av tjuvar. Genom att bryta upp en dörr kom tjuvarna in i fabriken, där de tillgrepen del verktyg och redskap, svetsutrustning och ett par klockor till svetsutrustningen. Värdet av det stulna beräknas till ca 3.000 kr.

17/5 1966

LYSNING

— I Nordmalings kyrka på söndagen för nederländske medborgaren styrmannen Cornelis Huisman, Haag och korrespondenten fröken Christina Nilsson, Rundviksverken, dotter till vaktmästare Herbert Nilsson och hans maka Ann-Mari född Sjöberg.

17/5 1966

Två trafikolyckor med dödlig utgång i Nordmalingsting

Nordmaling (VK) Två trafikolyckor, bägge med dödsoffer som följde behandlades vid tisdagens ting i Nordmaling. Det var dels olyckan i Levar i början på januari då en äldre dam påkördes och dödades samt olyckan i Brattfors, Öreälv. Där en 7-årig skolflicka blev påkörd och bildödad när hon sprang ut i vägbanan efter att ha lämnat en skolbuss. Dom i målen meddelas den 31 maj.

Olyckan i Levar inträffade vid Lutherska bönhuset. En äldre dam från byn påkördes där av en bilist när hon skulle korsa vägbanan. Hon avled på väg till lasarettet.

Olycksbilisten stod nu åtalad för vårdslöshet i trafik och vållande av annans död. Han uppgav inför rätten att han blivit helt överraskad när kvinnan kom ut i vägbanan ca 10 meter framför bilen. Han försökte med undanmanöver men hann inte.

Forts sidan 14 spalt 2

18/5 1966
18/5 1966

Nordmalingsbo trafikskadad

Vid en trafikolycka på E4, i anslutning till Nordmalings samhälles södra infart, skadades på måndagsförmiddagen hemmansägaren Oscar Käck, Aspeå. Han fick en del skrubbår i ansiktet och på benen samt en stukad hand. Det måste dock betecknas som ett under att inte olyckan fick ett svårare förlopp.

Käck kom cyklande E 4 norrut och hade för avsikt att vika av in mot Nordmaling. Just som han skulle svänga över E 4 kom en militärbil i samma köriktning. Föraren av bilen märkte på intet sätt att Käck hade för avsikt att korsa vägbanan utan passerade i 80 km fart. Men just som bilen var mitt för cyklisten girade denne över och kollisionen var oundviklig. Käck kastades upp över motorhuven och krossade bilens vindruta. Därefter åkte han i vägbanan. Men skadorna blev som sagt relativt lindriga.

VF 17/5 1966

17/5 1966

Två trafikolyckor ...

Forts. från sidan 1

VITNE STÖDDE DEN ÅTALADE

Ett kvinnligt vittne gav den åtalade stöd. Vittnet hade hunnit över vägen. När hon vände sig om såg hon den bakomvarande.

— Skall hon hinna över, tänkte jag. Hann inte reflektera mera innan olyckan var ett faktum.

Det var hennes fel, ansåg vittnet. Bilen gick inte fort. Föraren hann bromsa upp och vara först fram till den skadade.

Aklagaren, biträdande distriktsåklagare Lars Björne, ville inte gå med på att några förmildrande omständigheter förelåg. Han motsatte sig dock inte villkorlig dom under förutsättning att den kompletterades med böter.

Den åtalades försvarare å sin sida bestred helt att hans klient handlat vårdslöst. I vart fall borde vållandet anses som ringa. Den trafikdödade hade ju, menade försvaret, mörkt klädd och utan reflexer gått ut i vägbanan strax före bilen.

För den tragiska olyckan i Brattfors, där en skolflicka dödades, stod den kvinnliga föraren, hemmahörande i Västernorrland, åtalad. Olyckan inträffade en månad efter Levarolyckan i dagsljus. Skolbussen hade stannat upp för att avlämna flickan. Bussföraren hann starta och köra en kort bit innan han fick möte med olycksbilisten.

I samma veva kom flickan inspringande i vägen, skydd av bussen. Bussföraren, som uppträdde som vittne i rätten, uppmärksammade att flickan var i fara, bromsade in bussen och fick i backspegeln se olycksförloppet. Olyckan inträffade nära nog i mitten på en ca 1,5 km lång raksträcka.

ANNU SKAKAD

Den åtalade damen var ännu djupt gripen av olyckan och hade svårt att berätta vad som skett. Hon hade för övrigt varit sjukskriven och tvingats sluta sitt arbete som resande.

Kvinnans panikbromsning var huvudorsaken till olyckan, ansåg bussföraren. Om hon inte panikbromsat hade hon haft möjlighet att styra in bakom bussen eller köra i diket. Vanligt vinterväglag med inte allt för bra väggrepp räddade vid olycksplatsen.

Den åtalades försvarare ansåg mötet med skolbussen som ett helt vanligt möte och ville i viss mån lägga en del av skulden på flickan. Hon hade ju gått i skola en termin och borde ha fått trafikundervisning. Han ansåg vidare att det inträffade hade varit straff nog för den åtalade.

18/1 1966

18/1 1966



Min älskade make,
vår kära far och morfar
Albert Linder
* 20/7 1910 † 14/5 1966

har lämnat oss, syskon, övrigt släkt och vänner i stor sorg och saknad, men i tacksamt minne bevarad.

Nordmaling den 16 maj 1966

RUTH
Inger och Gunnar
Annetie, Carina
Doris och trolövad

Tom blev platsen i hemmets vrå
Tung blir vägen att ensam gå
Tack kära make, för år som gått
Tack kära pappa för allt vi fått.

Sv. ps. 560:8

Jordfästningen äger rum i Sorsele kyrka pingstdagen 29 maj efter högmässan. De som önskar hedra den bortgångnes minne inbjudes till kaffe på Hotell Gästis. Meddelas endast på detta sätt.

17/5 1966

17/5 1966

Manöverprov i Nordmaling

Nordmalings motorklubb, en gång i tiden mycket aktiv, har haft "motorkrängel" de senaste åren. Det har inte hänt så mycket inom deras verksamhetsfält. För att blåsa lite liv i motorintresset kommer Umeå automobilklubb och David Bärngmans bilskola att på torsdag, Kristi Himmelsfärdsdag, ordna manöverprov på flygvälet i Olofsfors. Den som klarar guldtid har chansen att gå vidare till svenska mästerskapen. Vi hoppas på stort intresse, säger bilskolechef David Bärngman.

19/5 1966

19/5 1966



Bästa elev bland de 105 blev Ann-Kristin Jonsson, Bredvik, men Stig Asberg, Kråken, kom ej långt efter.

105 tog realen i Nordmaling

Det var en mer eller mindre blåfrusen skara som i den pinande blåsten på lördags-eftermiddagen väntade ut årets rekordstora realkull i Nordmaling. 105 elever tog sin examen — skolans näst sista — och det är tioalet mera än någonsin tidigare.

Det var som sagt kallt och mamor och pappor som väntat närmare timmen frös ordentligt och drog en lättmodens suck när skolans vaktmästare Valdemar Sundquist för sista gången öppnade stora porten en examensdag. Han avgär nu med pension efter att ha tjänat skolan sen den kom till 1941.

Bästa elev blev Ann-Kristin Jonsson, Bredvik, Nordmaling. Hon fick två stora och sju lilla an i sitt realbetyg. Studiekamraten i 3:3 Stig Asberg, Kråken, kom dock inte långt efter. Han hade ett stort A och sex små. I 4:4 a noterade Jan-Olof Olofsson, Norrfors, sju lilla a.

Trängseln på skolgården var den vanliga — kanske större än tidigare — och blomster- och andra uppvaktningar många. Efter allt stähej, omfattningar och blomstersmyckningar bar det sen i väg på triumfård genom samhället. Den kunde kylan inte stoppa, i år var det fem klasser som tog examen. Till nästa år, som blir realskolans sista, återstår tre klasser.

Nordmalings kommunala mellanskola, som den hette på den tiden, kom till hösten 1939. De första åren var undervisningen förlagd till gamla prästgården.

DE NYKLÄCKTA

4:4 a: Gudmund Bergh, Klöse, Norrfors, Torild Björklund, Holmfors, Nyåker, Kjell Ivar Hellman, Nordsjö, Norrfors, Gunnar Jacobsson, Häknäs, Olot Lundin, Gräsmyr, Jan Olof Olofsson, Norrfors, Åke Ohlsson, Nordsjö, Norrfors, Anders Sahlestrom, Nordsjö, Norrfors, Göran Söderström, Storfäll, Norrfors, Lars Olof Agren,

Mullsjö, Gräsmyr, Arne Oberg, Ore, Häknäs, Sune Oström, Häknäs, Siv Ahlgren, Levar, Nordmaling, Katarina Andersson, Hallen, Oreålv, Zenita Berggren, Sunnarås, Nordmaling, Eleonor Brännlund, Bredvik, Nordmaling, Inge, Edström, Häknäs, Viola Hermansson, Hummelholm, Oreålv, Kerstin Jansson, Mo, Lögdeå, Märta Jonsson, Mullsjö, Gräsmyr, Annica Lindahl, Nordmaling, Lillian Nordell, Ledusjö, Baggård, Evy-Marie Nyberg, Häknäs, Inga-Britt Nyberg, Gräsmyr, Ann-Britt Sundström, Norrfors, Stina Sorén, Mullsjö, Gräsmyr, Else-Marie Asberg, Kråken, Häknäs, Ely Ojbrandt, Norrfors.

4:4 b:

Per-Axel Berglundh, Ava, Lögdeå, Thim Bäckman, Nordmaling, Nils-Eric Dahlberg, Brattfors, Oreålv, Lars Ericsson, Nordmaling, Dan Forsberg, Nordmaling, Owe Forsberg, Rundviksverken, Anders Carlsson, Nordmaling, Åke Låjdedahl, Nordmaling, Martin Molin, Nordmaling, Jan Asberg, Kråken, Häknäs, Roland Asberg, Nordmaling, Lizbeth Bäckman, Nordmaling, Helen Edström, Nordmaling, Solveig Eriksson, Mo, Lögdeå, Agneta Forsberg, Mo, Lögdeå, Lena Forsberg, Nordmaling, Catarina Grundström, Rundviksverken, Britt-Marie Häggström, Nordmaling, Birgitta Landström, Nordmaling, Ewa Lundgren, Lögdeå, Anne-Marie Nygren, Rönneholm, Lögdeå, Ann-Marie Rönneberg, Aspeå, Lögdeå, Margareta Sjöberg, Ava, Lögdeå, Carina Sjölund, Rundviksverken, Kristina Agren, Nordmaling.

4:4 c:

Leif Engman, Djupsjö, Baggård, Ulf Forslund, Nordmaling, Anders Gustavsson, Nordmaling, Christer Holm, Nordmaling, Börje Hörnlund, Brattfors, Oreålv, Gunnar Låjdedahl, Nordmaling, Bengt-Åke Nilsson, Rundviksverken, Hans Riese, Rundviksverken, Simon Strömberg, Nordmaling, Jan Erik Westervall, Nordmaling, Björn Åström, Nordmaling, Nils Oberg, Bredvik, Nordmaling, Yvonne Brömster, Rundviksverken, Iris Hermansson, Hummelholm, Oreålv, Elisabet Lindmark, Nordmaling, Karin Meyer, Rundviksverken, Gunilla Sjöberg, Rundviksverken,

22/5 1966



Skogsvårdskonsulent Tore Karlsson lär ut hur man planterar under överinseende av bland andra sektionschef Thomas Ljungquist.

Skogsorientering i Nordmaling

Första dagen av den stort upplagda skogliga yrkesorienteringen för eleverna i klass 8 vid Nordmalings grundskola blev en verkligt fin "skogsdag". Det var fågelsång, motorsågsknatter och många belysande ord om skogsbruket.

Skogen, som omvandlad till färdiga produkter, är vårt lands viktigaste exportvara är värd att veta mera om, och det är därför ett lovligt initiativ som yrkesvalslärare Karl Gustaf Wilhelmsson, Nordmaling, tagit med denna kurs.

För upplägningen av de två skogsdagarna har jägmästare Per Bergenholm vid Masonite AB:s skogsförvaltning svarat. Enligt uppgift är Nordmaling först i länet med skoglig yrkesorientering — i denna omfattning — för grundskoleelever.

Närmare 200-talet elever deltar i den två dagar långa yrkesorienteringen. Den inleddes med en allmän orientering i aulan om skogsbruket. För denna genomgång svarade yrkeslärare Torngny Eriksson vid Asele skogsbruksskola. Han kom därvid in på naturvård, om faran med nedskräpning i skog och mark samt den just nu i värld så aktuella brandfaran.

MODERNT SKOGSBRUK

Därefter blev det promenad upp till prästboställets skog där Masonite AB just nu håller på med en större avverkning. Där togs ungdomarna emot stationsvis. Skogsvårdskonsulent Tore Karlsson försökte låra ut konsjen med skogsplantering, medan kollegan Lennart Karlsson hade galling på sitt program. Skogsmästare Erik Segerström talade om maskiner i skogsbruket, biträdande faktor Lennart Nordell om skogsstruktorns roll i modernt skogsbruk och faktor Greger Grundström om huggning och aptering.

Med fanns även sektionschef Thomas Ljungquist från skogsvårdsstyrelsen i Umeå. Han var mycket glad över det initiativ som tagits i Nordmaling. Visserligen har skolor förr haft orientering om skogsbruket, men det har inte haft så stor omfattning.

Huvudsyftet var visserligen inte att locka alla eleverna till skogsbruket, men alla — även flickorna — skulle kunna arbeta i modernt skogsbruk. Det är inte så tungt längre. Mycket av sluttjobbet är borta. Yxa och timmersvans betraktas av moderna skogsmän som mer eller mindre museala föremål.

TIPPNING

Det var skönt i skogen. Solen värmdes, och de eldar som Per Bergenholm tände (sedan allt gjorts för att undvika skogsbrand) var det ingen som behövde ty sig till. Ändå blev de populära för där bjöd skolan på grillad korv. De smörgåsar som fruarna Astrid Olofsson och Gertrud Edlund fördelade gick också åt.

I en tippningstävling med skogliga frågor hade tre flickor tält rätt, medan bara en av pojkarerna noterade fullträff. Det var Mona-Lisa Bergvall, Tallberg, Nyåker, Karin Granström, Mullsjö och Margot Karlsson, Baggård samt Urban Norén, Mullsjö. 23 tippade 11 rätt.

22/5 1966

22/5 1966

Inga-Britt Sjöström, Nordmaling, Gun-Marie Wikman, Nordmaling.
4:h. Kjell Hammarström, Rundviksverken, Mats Jonsson, Öre, Håknäs, Kristina Eriksson, Hörnsjö, Gunilla Micaelsson, Rundviksverken, Britt Rudolfsson, Gräsmyr, Elisabeth Selander, Rundviksverken, Carin Sjöberg, Ava, Lögdeå.
3:3. Tomas Anklev, Rundviksverken, Anders Fredlander, Nyåker, Lars Hörnlund, Hörnsjö, Jan Johansson, Baggård, Torbjörn Nilsson, Rundviksverken, Stig Asberg, Kräken, Håknäs, Karin Andersson Rundviksverken, Christina Areblad, Rundviksverken, Ann-Christin Berg, Lögdeå, Lisbeth Brorson, Norrfors, Monica Eriksson, Hingelsböte, Nordmaling, Yvonne Eriksson, Rundviksverken Ann-Catrine Forsberg, Nordmaling, Agneta Granström, Rundviksverken, Lilian Hägglund, Levar, Nordmaling, Barbro Johansson, Norrfors, Ann-Kristin Jonsson, Bredvik, Nordmaling, Inga-Lill Johansson, Nordmaling, Kristina Jonsson, Baggård, Lena Jonsson, Mullsjö, Gräsmyr, Ethel Kareståhl, Rundviksverken, Märilt Kjellsson, Rundviksverken, Cathrine Lindberg, Rundviksverken, Ewa Nordström, Örsbäck, Öreälv, Marie Westlund, Rundviksverken och Kerstin Wiglov, Nordmaling.

23/5 1966 Anders
23/5 1966

Premiärbåt till Rundvik isskadad i Gävlebukten

Holländska motorfartyget Kaap Falga som skulle ha öppnat sjöfarten på Rundvik råkade på onsdagen ut för en skada vid gång i is i Gävlebukten. Fartyget gick troligen på något större flak och fick en del spant krökta och plåtar inbuktade. Kaap Falga ligger nu vid Gävle varv för besiktning och det är ännu oklart hur pass omfattande reparationer som måste vidtas.

Första fartyg till Rundvik blev nu ryska tankern Aluksne som lossade 4205 ton industribrännolja.

Till Nordmaling väntas nästa vecka en ännu ej namngiven tanker för lossning av oljeprodukter för Nynäs petroleums räkning. Första trälastande fartyg blir m/s Dinalu som väntas den 28 maj för lastning av 157 standards från Nordströms såg och hyvleri, Örsbäck.

Nordmalingsfjärden är sedan torsdag helt fri från is.

23/5 1966

23/5 1966



"Läsojokarna" rörmontör William Öberg, Bredvik, konsthantverkare Rudolf Oskars-son, Gräsmyr, hemmansägare Holger Johansson, Ava och sågverksarbetare Nils Boberg, Rundvik, flankerande sin avhållne konfirmationslärare prosten Carl Viktor Strömgren, Umeå

Konfirmander från 1916 jubilerade i Nordmaling

115 pojkar konfirmerades i Nordmalings kyrka krigsåren 1916. På söndag mötte 45 av dem upp för att fira 50-års jubileum. Det blev många glada återseenden. Den roligaste dagen i år, sa de en av deltagarna. Mest gladdes man åt att åter få träffa sin avhållne konfirmationslärare, prosten Carl Viktor Strömgren, Umeå. Han var i Nordmaling som vice komminister ett halvt år 1916 och firmationsgrupp.

Nu är prosten Strömgren 81 år och har för länge sedan lämnat sin prästtjänst i Stugum och Piteå. Med silvervitt hår, vital och med klart intellekt gav han sina "läsojokar", som också fått grå hår och nått pensionsåldern, nu liksom 1916 minnesord för den fortsatta vandringen.

— Hur gick det att som ung prästman hålla ordning på en så stor skara pojkar?

Det gick bara fint. Det var en så fin grupp jag hade här i Nordmaling.

— Det var prostens förtjänst, menade hemmansägare Holger Johansson, Ava. Han var snäll och förstående.

Initiativtagare till konfirmationsjubiléet var rörmontör William Öberg, Bredvik, hemmansägare Gösta Olofsson och sågverksarbetare Nils Boberg, Rundvik.

Det visade sig att 32 avlidit och två hade emigrerat till Amerika.

Nu kom det alltså 45 från Stockholm i söder och Vilhelmina i norr. Vid samkvämet i Församlingsgår-

UK 24/5 1966

24/5 1966

Hulda Sjöberg, Nordmaling. I Nordmaling avled på måndagsmorgonen förra husföreståndarinnan fröken Hulda Sjöberg. Hon var 68 år och sörjes närmast av två systrar fröken Amanda Sjöberg, Nordmaling och fru Mia Berggren, Högländ, Baggård, svägerskor, sväger samt syskonbarn.

Den bortgångna var född i Djupsjö. Efter att ha haft olika platser kom hon till fiskaren och lanbrukaren Albin Nyberg, Njurviken, Lögdeå. Därute i den till för några år sedan väglösa skärgården har hon förestått hemmet på bästa sätt. Hennes hälsa har varit vacklande under senare år och förra hösten flyttade hon till Nordmaling där hon bodde hos sin syster. Fröken Sjöberg har dock varit relativt pigg och har skött sig själv. På måndagsmorgonen hade hon varit uppe i vanlig ordning före det hon segnade ned död.

1966 24/5

24/5 1966

Adolv Persson, Nordmaling. På lördagen avled hemmansägare Adolv Persson, Djupsjö, Nordmaling. Han var 80 år och sörjes närmast av en syster, fru Jenny Nyström, Hummelholm, Öreålv, svågrar samt syskonbarn.



Persson var född i Djupsjö. Där övertog han på sin tid det stora fadernehemmet. Han var mycket intresserad av jord- och skogsbruk och drev i sin krafts dagar upp sitt jordbruk till ett av bygdens största. Tidvis hade han upp till ett 15-tal kor och ett flertal hästar. Persson förblev ungarl och när han för drygt ett 10-tal år sedan kände att krafterna började sina sålde han kreaturen. Jordbruket och den gård han så varmt var fäst vid behöll han dock. För sina år har Persson varit vital. Han var ofta på besök i Nordmaling och älskade för övrigt att vara ute och resa. Under den gångna vintern var han en tid på Nordmalings sjukstuga men var nu åter i sitt hem. Under ett besök hos en granne segnade han ned död.

Några offentliga uppdrag sökte inte Adolv Persson. Han har dock varit ledamot i Nordmalings kyrkofullmäktige. Han var kyrkligt intresserad och missionsvän.

24/5 1966

24/5 1966

+

Min käre make,
vår evhållne far

**Kjell Arne
Berggren**

* 9/4 1923
† 22/5 1966

har lämnat oss och åldrig moder i djup sorg och saknad.

Sunnansjö, Nordmaling
den 23 maj 1966.

Anna-Lisa
Zenita
Peter

Tänk när en gång vart varför blir besvarat,
Var gåta löst, som här jag grubblat på,
När allting blir av Herren själv förklarad,
Tänk när jag Herrens väg skall fullt förstå.

Jordfästningen äger rum i stillhet.

24/5 1966

24/5 1966

+

Min broder, vår svåger och morbror
Hemmansägaren

Adolv Persson

* 25/9 1885 † 21/5 1966

har lämnat oss i sorg och saknad men i ljusst och tack-samt minne bevarad av oss och många vänner.

Djupsjö, Nordmaling den 23 maj 1966.

Syster, Svågrar
Syskonbarn

Tränger i dolda djupen ner
Tanken, som söker och spanar,
Finner jag, var mitt öga ser
Spår av en vilja, som danar.
Frågar jag vad den makten är,
Som i sin famn all världen bär:
Fader, din kärlek jag anar.
Öppnas för mig den dunkla port,
Bakom vars rigel förvaras
Jordelivets mål på helig ort,
Där alla frågor besvaras
Jublar jag högt ditt fadersnamn,
Skådar jag, slutet i Din famn,
Fader, din kärlek förklarar,

Jordfästningen äger rum i Nordmalings kyrka annandag pingst efter högmässans slut. De som med sin närvaro önskar hedra den bortgångnes minne inbjudes till församlinggården efter begravningsakten. Meddelas endast på detta sätt.

24/5 1966

24/5 1966

80 år fyller den 25 maj fru Amanda Hägglund född Jonsdotter, Nordmaling, maka till framlidne hemmansägaren Frans Hägglund.



Hon är född i Klöse. I hemmet fanns nio barn och hon fick redan som ung flicka ut i förvärsarbete. 13 år gammal började hon i verkligt grovarbete med långa dagar. När hon var 24 år gifte hon sig. Makarna kom att bosätta sig i Ottjärn, en by som saknade väg och därtill inte ha-

de någon bro över Lögdeälven. Däruppe i den nu i det närmaste öde byn fostrade fru Hägglund 11 barn. Det var säkerligen inga goda år hon hade. Nej arbetsdagarna var långa och hårda. Sedan ett tiotal år tillbaka bor hon hos en son och sonhustru i Nordmaling.

24/5 1966

160-tals musk i Rundvik-Nordmaling. Sju blåsare från Johanneskyrkan i Frankfurt am Main Tyskland, kommer på pingstafonen att medverka vid en musikgudstjänst i Rundviks kyrka och på annandagen i Nordmalings kyrka. Gruppen, som spelar på gamla instrument kommer att framföra kyrkomusik från 1600-talet. Efter besöket i Nordmaling kommer de tyska blåsarna att medverka vid musikgudstjänster i Umeå, Piteå och Kiruna. Svensk ledare är musikkdirektör Lars Boström, Rundvik, som även kommer att svara för orgelmusiken.

Vännäs köping lånar. Länsstyrelsen har inte gjort någon erinran mot Vännäs köpings framställning om tillstånd att ta upp ett långfristigt amorteringslån på 351 000 kronor för anläggandet av gator samt vatten- och avloppsledning till köpingens

25/5 1966

25/5 1966

VIGSEL

Jan Englund
Eva Holmberg
Kiruna Mo, Lögdeå

Vigsel i Nordmalings kyrka
Pingstafon kl 17.30.

Telegramadress: Stora Hotellet.

24/5 1966

60 år fyller i dag tisdag fabriksarbetaren Hilding Öhlund, Rundviks-verken.

Han är född i Ullträ, Angermanland. I unga år var han till sjöss bl a på Modos bogserbåtar "Husum" och "Frans Mikael". Efter att ha gått i land och bildat familj arbetade Öhlund en tid vid industrin i Husum. Under denna tid var han bosatt på Dekarsön och hade där en hönsfarm. I början av 30-talet kom familjen Öhlund till Rundvik. Där har han under en följd av år drivit hästakeri. Nu har han dock sålt sina hästar och arbetar sedan ett antal år i Rundviks-industrins timmermagasin. Hilding Öhlund är en idog fritidsfiskare och håller på med sin hobby både sommar och vinter. Nu har han dock tillfälligt lämnat sitt arbete och vår-fisket för att på annan ort fira sin högtidsdag.



60 år fyller den 25 maj fru Rut Hällender, född Abrahamsson, Holmsund.

24/5 1966

+

Vår kära syster

Hulda Sjöberg

* 8/10 1897
† 23/5 1966

har i tron på sin Frälsare lämnat oss, släkt och vänner i sorg och saknad men i ljusst minne bevarad.

Nordmaling den 24 maj 1966.

Amanda
Mia och Gunnar
Gerda

Nu vill jag bryta upp,
Nu vill jag hådan fara
Och komma till det land,
Där mig är gott att vara.
Jag kämpat länge nog med brister
och besvär,
Nu längtar jag till ro
Och Gud mig ro beskär.

Jordfästningen äger rum i Nordmalings gravkapell söndagen den 5 juni kl 9.45. De som önskar hedra den avlidnas minne inbjudes till Församlinggården efter högmässans slut.

Meddelas endast på detta sätt.

25/5 1966

25/5 1966

80 år fyller den 26 maj förre träarbetaren Johan Leander Kassberg, Järnäs, Nordmaling.

Han är född i Järnäs. Som ung pojke började han arbeta på Norrby-skär och hann med att prova olika yrken på den då så livliga sågverksön innan han som 23-åring 1909 emigrerade till Amerika. Där arbetade han i huvudsak som träarbetare med Minnesota som hemstat. Kassberg släppte dock aldrig kontakten med hembygden. Han var hemma och hälsade på flera gånger och när han kom 1956 blev det för att stanna kvar i hembygden. Nu har han en fristad på ålderns dar hos en syster och svåger.

Under åren på Norrby-skär kom Kassberg med i godtemplarrörelsen och alltsedan dess har han tillhört IOGT. För sina år är han rätt pigg och vital.

25/5 1966

25/5 1966

Erik Eklund är alltjämt tennisbäst



Per Bergenholm (t h) gratulerar Erik Eklund.

Medlemmarna i Rundviks tennis-klubb håller nu på att avsluta innesäsongen i Nordmalingshallen och gör sig beredda att beträda den röda stybbanan i Rundvik.

De sedvanliga inomhusmästerskapsens finalspel avslutades i måndags i Nordmaling och finalister var (för vilken gång i ordningen?) Per Bergenholm och Erik Eklund. Eklund vann med resultatet 6-4, 6-0 och visade återigen att han är out-standing inom Rundviks Tennis-klubb. Han vann för övrigt också tillsammans med Stig Lindgren den traditionella dubbelturneringen tidigare i vår. Finalmotsståndare då var paret Sune Sigvardsson/"Lalla" Gustafsson och segersiffrorna var 9-7. Inomhuspelandet, som pågått sedan i september avslutas i och med maj månads utgång. 26/5 1966

26/5 1966

50 år fyller den 27 maj driftselektiker Bertt Forsberg, Rundviks-Verken.

Han är född i Olofsfors. Som 13-åring började han som märkpojke vid sågen i Rundvik och fick sen arbete vid sågen. 1938 började han som maskinkötare vid masonitefabriken. Efter att under ett antal år ha kombinerat sitt arbete som maskinkötare med elektriska arbeten är Forsberg numera helt engagerad på den driftselektriska sidan. 1946 flyttade Forsberg till Rundvik och sen 1958 har han ett egna hem i Fjärdängat, dessutom sommarställe i Kittjavan. Fiske och skärgårdsliv tillhör nämligen hans och familjens stora hobbies. Under tiden i Olofsfors var han aktiv inom Olofsfors IK. Nu har han lagt av föreningslivet men är som förtroendeman invald i företagsnämnden vid Rundviksindustri samt ledamot i styrelsen för arbetarårsen. 26/5 1966

26/5 1966



Fru Amanda Lövgren i samtal med disponent Olof Ekermann i Harald Fors & Co AB, Holmsund medan chauffören Assar Oscarsson, Umeå, blåser in hönsfoder så dammet ryker.

Holmsunds-firma börjar med foder i tankbilar

Nordmaling (VK) Rationalisera, förenkla, förbilliga är vår tids lösen. Det gäller hela vårt näringsliv. Jordbruket inte undantaget även om dess utövare gång efter annan får höra att de släpar efter i reformtaket. Nu till exempel är det inte modernt längre att ta hem foder i säck. Nej det skall blåsas in i silos från tankbilar. Säckbärandet skall bort. Harald Fors och Co, Holmsund är först på plan med tankfoder till glädje för alla storförbrukare.

— Vi räknar med att allt efter-
som våra större kunder hinner
bygga silos eller på annat sätt
ställa om för att ta emot foder
i lös vikt, kommer en övergång att
ske. Dels kan vi sälja lösfoder 10
kronor billigare per ton och dess-
utom får kunderna mera för peng-
arna. De får netto vikt i stället för
att tidigare fått betala foderpris
även för pappersäckarna, omtalar
disponent Olof Ekerman vid Fors.
På onsdagen tog fru Amanda
Lövgren, Mo' Lögdeå emot sitt för-
sta lass lösfoder. 3.000 kg värpfoder,
pelleterad vara. Hon har över 3.000
höns att födra och behöver såle-
des stora mängder. Nu fick hon
fodret uppläst i övre planet där
hon har drygt 1.000-talet burhöns.
Slipper dessutom riva upp och
tömma säckar.

13,5 TON PER ÅR

Vi räknade ut att fru Lövgren,
egentligen är det två söner som
äger hönsriet, behöver minst 135
ton foder per år. Det vill säga
2.700 50 kilos säckar — bara tom-
säckarna, som väger ca 40 gr st,
blir således en ansevärd hög
vikt över ett ton och kostar med
nu gånge foderpris över 600 kr.
Nu är det inte bara hönsfoder
som Fors kommer att tillhandahå-
lla på lös vikt (firman försätter
givetvis även med säckad vara)
svingårdarna förbrukar stora kvantitet
foder. Dessutom har
"kopellet" — ett färdigblandat
kraftfoder för nötkreatur — blivit
en stor artikel och väntas öka yt-
terligare.

Den bil som Fors nu satt in för
lösfoder har tre olika fack. Man
kan således dela jasset om det

nu inte rör sig om förbrukare som
kan ta 10 ton åt gången. Dessutom
kan man kombinera med säckad
vara.

I södra Sverige har "tankfoder"
stor del i marknaden. Där finns
tankbilar enbart för lösfoder. Här
anser man sig dock än så länge be-
höva ha kvar möjligheten att kunna
kombinera.

AUTOMATION

Inom hönskötteln har som bekant
hänt en hel del på senare år. Många
producenter har gått över till bur-
höns som möjliggör en rätt långt dr-
iven automation. De mera moderna
hönserierna har el-drivna fodervag-
nar och utgådeling. Automatisk fyll-
ning av fodertrågen direkt från si-
lon kommer säkert och varför inte
maskiner som plockar och paketerar
äggen.

Allt till frömma för konsumenterna.
Ägg är billiga. Kostar i dag i
producentledet obetydligt mera än
för 15-20 år sedan. Stordrift och
därmed följande överproduktion på
världsmarknaden pressar priserna.

ENSAM KVINNA

— 3.000 HÖNS
Fru Amanda Lövgren, 65 år, är för

övrigt värd ett eget reportage. I 31
år har hon varit anka. Nu på gan-
la dar har hon blivit storproducent.
Klarar av det mesta med lite hjälp
morgon och kväll. Som vi tidigare
nämnde äg hönsriet av två söner,
Jarl, bosatt i Själeved och David
boende i Stockholm. Huvudansvaret
bär dock mor Amanda.

Hur gick det till när hon började
med höns?

Jo en svårson är delägare i
stor bagerifirma i Domsjö. Han upp-
manade sin svärmor och svägrar att
bli äggproducenter. Ladugården ut-
nyttjades först. Sen byggdes en större
länga. I nedre planet liksom i la-
dugården har man hönsen friggande
medan hönsens övre plan är full-
packat med burhöns.

Bageriet i Domsjö köper alla ägg
som det lövgrenska hönsriet får
fram. Jarl Löfgren, som även arbetar
vid bageriet, kommer varje vecka
och hämtar ägg och hjälper även
delvis till på gården. Tidigare har
en annan av fru Lövgrens tre söner
varit hemma och då bla arbetat i
hönsriet men han har numera sitt
arbete i Gällivare.

27/5 1966 Anders

Parker **RUNDBIK**

PINGSTPREMIÄR • DANS 2 banor med tak

PINGSTLÖRDAG KL. 20-01
(Lägre entré före kl 20)

TELECASTERS



★
Norrländska
SEGERBANDET
med dansmusik
på TOPP!!
★

KULTIS
till den av TV:s jätte-
populära gammeldans-
kvällar inspirerade

**THE FOUR
SAINTS**
med "GUBBEN"



PINGSTDAGEN KL. 17-01

KL. 17 PINGSTSHOW — en toppunderhållning med ett stort antal amatör-
artister o. musiker, bl a Sveriges yngsta popork. — **HIPPY SHAKERS**
VI ERBJUDER alla äkta par med barn under 12 år familjebiljett
för 10:—, vilken gäller hela dagen!

TRIO ME'



DANS
kl. 21-01
till Sveriges
POPULÄRASTE
ORKESTER!

**ARTIST
TJÄNST** **BUMBA** 

VÄLKOMMEN till 2 pangkvällar i

Parker **RUNDBIK**

87/5 1966

← 27/5 1966

**Var är de nu
Nordmalings
telefonister**

Vart tog de vägen, alla telefo-
nister som arbetade i Nordmaling
innan stationen automatiserades
strax före jul 1963? De var 22 sty-
cken, hälften normalanställda och
hälften med begränsad anställ-
ningstid.

Efter en tids tjänstledighet kom
tretton av dem till telestationen i
Umeå. Några flyttade också till stan,
medan andra bor kvar i Nordmaling
och reser de fem milen till och från
arbetet.

En blev telefonist i Sundsvall, en
fick pension och en förtdispension.
Telefonister pensioneras vid 55 års
ålder, och vid indragningar är det
vanligt att ge förtdispension till dem
som har upp till fem år kvar till
pensionsåldern.

Två personer fick arbete vid kassa-
avdelningen som blev kvar i Nord-
maling, och resten slutade.

27/5 1966

+

Min älskade maka, vår kära mor
Gunhild Eriksson
f. Norberg
• 12/2 1908 † 26/5 1966
har efter en lång tids sjukdom
lämnat oss, släkt och många vän-
ner i djup sorg och saknad.
Lögdeå den 27 maj 1966.
BERTIL ERIKSSON
Karin
Anders
Torsten

Livets sista krafter domnat
Nu i frid du stilla somnat
Skön är vilan som natten ger
Gott att veta du ej lider mer.

Jordfästningen äger rum i Nord-
malings gravkapell söndagen den
5 juni efter högnässans slut. De
som med sin närvaro önska hedra
den bortgångnas minne inbjudes
till Församlinggården efter be-
gravningsakten. I stället för even-
tuella blommor tänk på misso-
nen. 28/5 1966

28/5 1966

Västerbottens-Kuriren

28/5 1966

Präst i Nordmaling skall popularisera teologutbildningen

Nordmaling (VK) En flanellograf med bilder åskådliggörande den teologiska utbildningen och svenska kyrkans verksamhet har utarbetats av komminister Sigvard Spinnell, Nordmaling. En information om prästycket, som fått biskopars och övriga ledande kyrkomäns fulla välsignelse. Svenska kyrkan har som känt svårt med prästrekryteringen. Kyrkan behöver fram till 1970 200 nya prästmän varje år, men har de senaste åren i medeltal bara fått 72. Nu skall den spinnellska flanellografen flerfaldigas och gå ut till samtliga stift, där den skall användas i rekryteringsarbetet.

— Idén att jag med flanellograf och bilder skulle försöka åskådliggöra den teologiska utbildningen fick jag efter ett jag anmodats tala vid en konferens för yrkesvals lärare i Luleå för en tid sedan, berättar komminister Spinnell.

Det lyckades och alla var nöjda. På en resa till Uppsala tog jag med min flanellograf och bilder och visade dem för svenska kyrkans PR-man, pastor E. W. Sidwall. Han blev förvånad och även de biskopars som fick ta del av mitt sätt att ge vägledning för prästycket gav flanellografen sitt erkännande.

DEMONSTRERAD

Komminister Spinnell visade sin flanellograf på torsdagen i Skellefteå för skolpräster inom Luleå stift. Den 1 och 2 juni kommer han att tala vid en konferens i Sigtuna, för ledare av den teologiska utbildningen vid universitet och diakonianskolor.

I Sveriges samtliga 13 stift finns numera en prästrekryteringskommitté. Komminister Spinnell är kontaktperson inom Luleå stift. En rikskommitté, tillsatt av ledamöter från de olika stift har utarbetat en folder som skall ut till yrkesledare och yrkesvalslärare i landets alla skolor.

PRYO-ELEVER

I denna folder — Präst — ges en överskådlig översikt om prästycket och de studievägar som står till buds. Och det är ett budskap som skall ut till de unga. Än har inte svenska kyrkan haft några så kallade pryö-elever men de kommer. Kyrkligt sinnad ungdom skall få sakligt upplysande information om vad som fordras av präster och diakoner i dagens samhälle, säger komminister Spinnell.



Komminister Sigvard Spinnell vid den av honom sammanställda flanellografen visande: Teologisk utbildning, Vägar och Mål.

Därmed hoppas man kunna uppmuntra dem som känner kallelse att tjäna svenska kyrkan att också gå in för teologiska studier.

Utan präster kan kyrkan inte fungera. "Det är Gud som kallar — men det är du som skall svara ja" är några av de manande orden i folder.

Anders

28/5 1966

Pilot larmade om oljefläck i Bottenhavet

Nordmaling (VK) Ett oljeutsläpp från ett fartyg ute i Bottenhavet har inrapporterats till kustbevakningen. Händelsen inträffade på internationellt vatten natten mot lördagen och rapporterades via piloten på ett av Linjeflygs Metropolitan-plan, på väg från Örnsköldsviks flygfält. Piloten berättade sina iakttagelser efter landningen på Midlanda och därifrån slogs larm till kustbevakningen.

Oljeutsläppet skulle ha gjorts från ett vitmålat fartyg 25 sjömil ost Skagsudde och 12 sjömil från Sydostbroten. Kustbevakningen har trätt i verksamhet och lyckats lokalisera ett fartyg som i dessa farvatten släppt ut sk slagvatten, dvs vatten som samlas intill kölen under maskinen. Även en sanitets-tank hade länsats på sitt innehåll. Dylka utsläpp är tillåtna på internationellt vatten, trots att spillvatten kan innehålla något olja. Oljehalten i slagvatten är dock inte större än att det betraktas som ofarligt.

Dessvärre stämmer inte tidpunkten för det här utsläppet med de iakttagelser som flygplanets besättning inrapporterat. Det kan därför mycket väl röra sig om ett förbudet oljeutsläpp menar man på kustbevakningens sambandscentral i Umeå. Det kan även tänkas att oljeutsläppet härrör från något fartyg destinerat till finsk hamn. Vindriktningen under helgen har varit sådan att oljan kan ha drivit

in mot finska kusten och därför har även den finska kustbevakningen larmats. A andra sidan kan strömsättningarna vara sådana att oljan tar annan riktning. Kustbevakningen fortsätter med sina undersökningar.

28/5. 1966

28/5 1966

Sören Nilsson
Lillian Sander

Sunnansjö Stockholm
Nordmaling

Vigsel i Ekerö kyrka midsommarafton 1966. Telegramadress: Bromstens Medborgarhus Rissnavägen 58, Bromsten. 1966

31/5 1966

Sture Bäckman
Gun-Britt Edlund

Gräsmyr Öredalen
Vigsel i Strömbäcks kyrka midsommarafton 1966.

Telegramadr.: Bygdgården, Gräsmyr. 31/5 1966

31/5 1966



Min älskade make
Min kära pappa

Erik Albert
Lundgren

* 12/5 1898

har i dag fått hembud. Djupt sörjd och saknad av oss, släktingar, vänner samt Gräsmyrs missionsförsamling.

Gräsmyr den 29/5 1966.

JENNY

Maj-Britt och Evert
Margareta, Jan-Olov, Lena

Säll är den själ, som i hoppet Väntar sin Herre var dag, Vandrar i tro och i kärlek Nöjd med sin Herres behag. Kristi dag med ljus och hopp Skall för honon skönt gå opp, Livets alla gåtor då Skola sin förklaring få.

Jordfästningen äger rum i Gräsmyrs missionskyrka söndagen den 5 juni kl 11. De som med sin närvaro önskar hedra den bortgångnes minne äro varmt välkomna. I stället för ev. blommar tänk på missionen.

31/5 1966

31/5 1966